



Bij deze dienst

Het is vandaag alweer de 4e zondag in de Veertigdagen. We luisteren naar het verhaal van de verloren zoon, dan wel liefhebbende v/Vader. Een verhaal dat telkens weer aanspreekt een prachtige vertelmomenten kent. Bij de gelijkenis hoort zeker Psalm 103, over de vader, die liefdevol zijn armen slaat om zijn kind. We beginnen met het lied 'Groot is uw trouw o Heer en eindigen met het een drietalig 'Abba Vader'. Dat is tevens ons laatste lied in Almenum, vanaf de maand april steken we weer over naar de Grote Kerk. We wensen elkaar een goede dienst en een gezegende zondag, verbonden met wie via beeld en geluid thuis of elders meeleven.

Zondag 30 maart 2025

9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: : **PAARS** - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Oane Zuidema / diaconie: Rintse Twijnstra en Aafke Hibma

Organist.: Sjouke Bruining Lector: Jet Twijnstra / **Schriftlezing** : Lucas 15 : 11-32

Kindernevendienst: Saïda Bruinsma / kinderopas : Ytie Nijdam

Koster: Klaas en Lies Hager / techniek Ele Henk Wouda en Koster Kees

Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

De 1^e collecte deze zondag is bestemd voor Kerk in Actie- kinderen in achterstandswijken weerbaar

maken. In Colombia groeien veel jongeren en kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een veilige plek. Ze kunnen er terecht voor sport en spel, ontmoeten er leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd onderwijs te volgen en weg te blijven bij criminaliteit en geweld. Geef in de collecte of maak uw gift over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Colombia. Hartelijk voor uw gift !!

Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 30 maart als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. F. v.d. Bij- Kooistra, (het is een jaar geleden dat haar man is overleden)

Dhr. E. Scheepstra, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Omzien naar elkaar

- **Dhr. Cor Sijsma** verbleef de afgelopen week in het MCL met o.a. vocht achter te longen. Misschien mag hij binnenkort weer naar huis. Wij leven met hem en zijn vrouw Jannie en wensen hen veel kracht en Gods nabijheid.
- **Mw. Attema** wacht ook op ontslag, in dit geval uit de Batting, na een lang revalidatietraject. Wij wensen ook haar en haar man veel sterkte en Gods nabijheid.

Vesper 40-dagentijd in Nicolaaskerk te Midlum

Zaterdag 29 maart is het 4e avondgebed in de Veertigdagentijd, die gehouden wordt in de Nicolaaskerk te Midlum, aanvang 19.30 uur. Organist: Bauke van der Meer. Liturg Aafke van der Zee.

We zingen en bidden en staan stil bij een kunstwerk in relatie tot de Veertigdagentijd. Daarnaast is er pianomuziek en wordt er gecollecteerd aan het eind. De avondgebeden duren een half uur.

Diaconie pong collecte



(schaalcollecte) kerk



Meditatie 'Want onze bekwaamheid is uit God' II Kor. 3:6

Paulus is duidelijk, als het gaat om het fundament en de bron van zijn bediening. Hij gelooft niet in bijzondere persoonlijke kwaliteiten, op basis waarvan iemand geschikt zou zijn voor de Evangeliebediening. Het gaat in zijn ogen veel directer toe in het Koninkrijk onze bekwaamheid is uit God. Wij zijn het uit onszelf niet. Het is de Geest die levend maakt. Dat strijkt flink tegen al onze maakbaarheidsidealen in en ook tegen de pretentie van theologen, die menen God niet nodig te hebben en hun vertrekpunt niet nemen in het gebed om de Geest.

Zo zou ik de dag toch wel beginnen. Voor de apostel hoort bij een nieuw verbond een nieuwe kijk op dienstbaarheid: zij komt niet van onszelf, maar is genade en een gave van de Heer aan zijn kerk.

Elders lezen we, hoe ambtsdragers aan de gemeente gegeven zijn door de Heer. Wij leven in een tijd waarin opleidingen en psychologische bekwaamheid voorwaarde geworden zijn. De apostel der liefde denkt evangelisch en charismatisch. Het is op zijn minst de moeite waard, zijn woorden te overwegen en God te danken, dat het niet van ons afhangt.

De Paus van het tweede Vaticaanse Concilie moet eens gebeden hebben: 'Heer het is uw kerk, ik ga nu slapen.' Kijk...

*Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten. (Lied 314:2)*

met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:**Pastoraatsgroep**

Op dinsdag 1 april komt de Pastoraatsgroep weer bijeen voor uitwisseling, overleg en instructie rond het pastoraat en het contactwerk in de wijk. Ook worden de enveloppen met de Paasgroet en India-spaardoosjes deze avond verdeeld om te bezorgen bij alle huisadressen van onze PG.

Jubileumcommissie

Op woensdag 2 april komt de jubileumcommissie weer bijeen, om 15.00 uur in De Hoeksteen, voor redactioneel werk en met het oog op het draaiboek voor de openingsavond met gasten, leden en liefhebbers op vrijdag 25 april.

Moderamen en kerkenraad

Op vrijdag 4 april 13.30 uur vergadert het moderamen, ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering op donderdag 10 april.

Groot koor Johannes de Heer

Zaterdag 5 april: Concertavond in de Grote Kerk. Aanvang 19.00 uur, deuren open 18.30 uur.

Met medewerking van een kinderkoor uit Damwoude en enkele honderden gelegenheidszangers. Voor meer informatie, zie website: www.johannesdeheerkoor.nl

Oproep om mee te willen helpen bij de schoonmaak van de Grote Kerk

Lieve mensen,

We hopen volgende week zondag weer te kerken in de Grote Kerk. Nu willen we heel graag de kerk schoonmaken en met de gedachten: vele handen maken licht werk, doen we hierbij een oproep of u / jij mee wilt komen helpen? Daarnaast is het ook nog gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

We hebben daarvoor maandag 31 maart en dinsdag 1 april (geen grap) in gedachten. Beide dagen 's morgens en 's middags. Het is n.l. niet in te schatten hoelang we nodig hebben.

We beginnen 's morgens om 9.00 uur en 's middags om 13.00 uur !!

Bij binnenkomst in de grote zaal van Almenum ligt een intekenlijst waarop u zich kunt opgeven.

Wel een vriendelijk verzoek als u / jij meehelpt om dan **zelf een emmer en poetsdoek** mee te willen nemen. U kunt zich eventueel ook opgeven via de mail: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl

Koperpoetsen: maandag 7 april willen we weer heel graag de kroonluchters in de Grote Kerk gaan poetsen. Komt u / kom jij ook meehelpen. Het is altijd een gezellige en dankbare bezigheid als het koperwerk weer zo prachtig glimt. We beginnen om 13.30 uur.