



Bij deze dienst

Het is vandaag de derde zondag in de tijd voor Pasen. We luisteren vanmorgen naar een gelijkenis over aandacht en geduld, beide zaken die soms zomaar in de knel raken, maar niet weg te denken zijn op de waardenschaal van het Koninkrijk van God. Geduld hebben met onszelf en met de ander, en aandacht geven, die leidt tot groei en bloei – tegen de achtergrond van Gods geduld met ons en deze wereld en de weg die Jezus geduldig gaat: dat zijn te tonen van deze dienst, die ook in de liederen terugkeert. We horen verder van de nieuwe plannen van wakkere wandelaar en zijn benieuwd wat hij deze keer te melden heeft. Symbool van de zondag is de vijg, een vrucht die gestadig groeit en rijk een vitamines is; in het oude oosten een symbool van vrede en vredigheid, ook door de schaduw die de vijgenboom geeft. We hopen weer op een mooie dienst, de op een na laatste in Almenum, en weten ons verbonden met wie thuis of elders de dienst meevieren. Zondagavond is er een Joh. de Heer zangdienst in Almenum, aanvang 19.30 uur met gastpredikant ds. R. Bergsma uit Berlicum.

Zondag 23 maart 2025

9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: :

PAARS - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst:

Marjan Overdijk / diaconie: Tia Ammeraal en Evelien de Boer.

Organist.: Eeuwe Zijlstra

Lector: Marlijn Puite / **Schriftlezing** :

Koster:

Klaas en Lies Hager / techniek Ele Henk Wouda en Koster Kees

Collectes : De 1e collecte (de pong) is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

De 1^e collecte deze zondag is voor kerken in Moldavië geven kinderen toekomst.

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, Bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen. U kunt ook een gift overmaken via bankrek.nr NL79RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Kinderen Moldavië. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage tijdens de collecte en/of uw gift via de bank.

Bloemengroet:

De bloemen gaan zondag 16 maart als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. A. Switjnk- Verschuur, (in februari is haar man overleden)

Mevr. en dhr. Netty en Lieuwe Stins, (ter bemoediging)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Meeleven

Wij leven mee met de zieken in de gemeente en met degenen die werken aan een revalidatietraject. Dat ouder worden gepaard gaat met gebreken, is maar al te waar. De vraag is dan ook, hoe wij daarmee omgaan. Misschien helpt de lezing van komende zondag uit Prediker 3 hierop een antwoord geven: dat ieder ding onder de hemel zijn tijd heeft. Dat verzacht de pijn niet, maar biedt wel hoop en perspectief op tijden van genezing en herstel en op God die onze wegen kent. De dichter van Psalm 31 wist 'al zijn tijden' 'in Gods hand'. Dat is ook zo bij de lijdensweg die Jezus geduldig gaat. Laten wij deze Veertigdagentijd aan dit vertrouwen vasthouden!

Vesper 40-dagentijd in Nicolaaskerk te Midlum

Zaterdag 22 maart is het 3e avondgebed in de Veertigdagentijd, die gehouden wordt in de Nicolaaskerk te Midlum, aanvang 19.30 uur. Organist: Bauke van der Meer. Liturg ds. Cees Glashouwer.

We zingen en bidden en staan stil bij een kunstwerk in relatie tot de Veertigdagentijd. Daarnaast is er pianomuziek en wordt er gecollecteerd aan het eind. De avondgebeden duren een half uur.

Overige diensten deze zondag:

Zondag 23 maart om 10.30 uur is er weer een dienst **in de Spiker**. Voorganger is dhr. Wubbema.

Zondagavond om 19.30 uur in de Nicolaaskerk: Joh. de Heer zangavond.

Voorganger ds. Rob Bergsma uit Berlicum. Houd u/jij van zingen en ook nog van de Joh.de Heer liederen? Er is een prachtige liturgie gemaakt voor deze dienst. Organist is Kees Schout,

Meditatie 'Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk' Ps. 16:10a

In de tijd dat er nog geen gezangen gezongen werden, vierde men alle christelijke feestdagen in de kerk met de Psalmen. Daarbij gold Psalm 16, mede vanwege bovenstaand vers, als Paaspsalm. De psalm had een des te meer aanzien en status, door het feit dat zowel de apostel Petrus als de apostel Paulus in hun eerste preek uit deze psalm citeren: als zij de opstanding van Christus verkondigen. In de lijdensijd mogen we dit woord ook lezen als lied van vertrouwen: hoe zwaar en lang de weg ook zijn zal, hoe bitter en definitief ook het doodslot dat ieder mens eenmaal treft: de HEER zal onze ziel niet prijsgeven aan de dood. Hij raapt ons op in de nacht, voor de poort van de blijvende duisternis vandaan. Door de lijdensweg van de Heer en de dood van Jezus heeft de dood zijn greep op ons verloren. Voor ons is deze psalm daardoor een gezang geworden, dat wij mogen zingen in de Veertigdagentijd en alle dagen als lied van vertrouwen, om de moed erin te houden en aan de zekerheid van het geloof vast te houden, ook in het zicht van dood en vergankelijkheid. Met de dichter van Psalm 68:7

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

Zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de Here Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda:

Catechesegroep. Op 23 maart is er weer catechesegroep 12-16 jaar in De Hoeksteen, aanvang 19.00 uur.

Jeugdvergadering. Op maandag 24 maart is er Jeugdvergadering in De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur, met een vooruitblik op Pasen en de periode daarna.

Maandag 24 maart 14.00 uur in de Hoeksteen : **Bijeenkomst Protestantse Bezoek Dienst(PBD)**

Met Bach in de Passietijd : Op dinsdag 23 maart vertelt kerkmusicus Jan Luth aan de hand van kijk- en luisterfragmenten over de muziek die Johann Sebastian Bach schreef voor de Passietijd. Graag nodigen wij u uit deze avond mee te beleven! De avond is in de Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.

Oproep om mee te willen helpen bij de schoonmaak van de Grote Kerk

Lieve mensen,

We hopen op zondag 6 april weer te kerken in de Grote Kerk. In de week daarvoor willen we heel graag de kerk schoonmaken en met de gedachten: vele handen maken licht werk, doen we hierbij een oproep of u / jij mee wilt komen helpen. Daarnaast is het ook nog gezellig, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. We hebben daarvoor maandag 31 maart en dinsdag 1 april (geen grap) in gedachten. Beide dagen 's morgens en 's middags. Het is n.l. niet in te schatten hoelang we nodig hebben.

Bij binnenkomst in de grote zaal van Almenum ligt een intekenlijst waarop u zich kunt opgeven.

Wel een vriendelijk verzoek als u / jij meehelpt om dan zelf een emmer en poetsdoek mee te willen nemen.

U kunt zich eventueel ook opgeven via de mail: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl

**Om alvast te noteren:**

Op zaterdag 5 april is er een groot Johannes de Heer concert in de Grote Kerk, met professionele musici en enkele honderden zangers uit het land en daarnaast ook het Christelijk Kinderkoor Shalom uit Damwoude. Er is ook veel samenzang. Zie voor meer informatie en het bestellen van kaarten (vooraf met korting) via : www.johannesdeheerkoor.nl De aanvang is om 19.00 uur. De kerkdeuren openen 18.30 uur.

Nog een oproep: maandag 7 april willen we weer heel graag de kroonluchters in de Grote Kerk gaan poetsen. Komt u / kom jij ook meehelpen? Het is altijd een gezellige en een dankbare bezigheid als het koperwerk weer zo prachtig glimt. We beginnen om 13.30 uur.

Helaas is er deze keer geen ruimte voor QR codes voor de beide collectes. Mijn excuus daarvoor !!