



Bij deze dienst

We luisteren deze zesde zondag na Epifanie naar de roeping van Levi door Jezus, tot zijn navolging en zijn discipel, met daarbij een stukje uit Numeri 14, over de 'goede' verspieder Kaleb, die positief bleef en volkomen vertrouwde op God. Geroepen zijn en geroepen worden maakt het verschil; dit vinden we ook terug in een aantal schitterende liederen, passend bij de lezingen, waaronder Psalm 17:3, vanwege de aansprekende beeldspraak een keertje uit de Oude Berijming ('Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden'). In de Grote Kerk wordt samen met het Energiebedrijf (ondergronds) gewerkt aan de levering van meer stroom, waarmee tzt definitief warmte kan worden geboden (ipv met gehuurde kabels etc.). Tot die tijd zijn we blij met onze uitwijkplaats in Almenum, ooit gebouwd als kerkelijk onderkomen.

We zijn dankbaar voor deze alternatieve preekplek als Gods gemeente onderweg, en wensen elkaar en de mensen thuis graag weer een goede en gezegende dienst.

Organist Bauke van der Meer keert nog een keertje terug op de orgelbank.

Zondag 16 februari 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Teunbard van der Linden

Liturgische kleur: : Groen - de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Oane Zuidema / diaconie: Tryntsje Bouma en Rintse Twijnstra

Organist.: Bauke van der Meer

Lector Jet Twijnstra / **Schriftlezing : Numeri 14 : 19-24 / Lucas 5 : 27-39**

Kindernevendienst: Sonja Bergstra / Oppas Boukje Bruinsma

Koster: Klaas en Lies Hager / techniek Ele Henk Wouda en Joop Puite

Collectes : De 1e collecte (de pong) is zondag 16 februari voor "**omzien naar gevangenen in Nederland**"

De schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

1^e collecte: Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om in erbarming naar hen om te zien en niet te oordelen.

Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun families een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, bezoeken hen tijdens de detentie, maar hen ook een nieuwe kans bieden om terug te keren in de maatschappij.

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen en geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. diaconaat februari 2025. Hartelijke dank voor uw/jouw gift.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 16 februari als groet en ter bemoediging naar:

Mevr. J. Bolt-Dijkman, (ter bemoediging)

Mevr. A. van der Kooi-Zegel, (ivm haar gezondheid)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als een gemeentelid de bloemengroet wil wegbrengen.

Mogen we hierin ook op u / op jou rekenen? Na de dienst liggen ze op de avondmaalstafel.

Meeleven

- In revalidatiecentrum Noorderbreedte in Leeuwarden verblijft **mevr. A. Attema – Dijkstra**, die enkele weken geleden thuis ten val kwam. Wij wensen Aukje (83) en haar man Andries veel sterkte, nabijheid en kracht in deze intensieve periode.
- **Mevr. Willy Louter – Switjnk** verblijft ook in Noorderbreedte de komende weken in verband met aanhoudende longklachten. Wij wensen haar een goed verblijf, kracht en nabijheid.
- **Scriba Annie van der Kooi – Zegel** is weer terug uit het ziekenhuis om verder thuis te herstellen. Wij wensen haar veel sterkte en een voorspoedig herstel.

Het is momenteel wat rustiger met overlijdens in de kerk, wat niet wegneemt dat er mensen sterven, soms heel dichtbij, in het gezin van oudsher / geboorte. We mogen leven uit de hoop van Pasen en door de Geest van Pinksteren, die de Trooster wordt genoemd, en ons aanmoedigt om te leven uit de hoop die in ons is.

Ds. Teunard van der Linden

Meditatie 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad' Psalm 119:53

Mensen kunnen elkaar soms behoorlijk kwetsen en raken met scherpe woorden, kwetsende opmerkingen en lelijke toevoegingen, die ook nog flink na kunnen dreunen. De apostel Jacobus vergelijkt de menselijk tong met het roer van een schip, dat je in bedwang moet houden. Ook andere bijbelschrijvers moedigen ons aan, éérst goed te luisteren, en langzaam te zijn met spreken, laat staan oordelen.

De dichter van Psalm 119 wordt niet moe (de langste Psalm!) de lof van Gods Woord en wet te zingen. Dat is kwalitatief anders. De woorden van God bouwen op, wijzen de weg, behouden je voor dwaalwegen. Ze zijn kortom (in een tijd dat er nog geen elektrisch licht was) als 'een lamp voor onze voet', ja 'een licht op ons pad'. Vandaar dat wij niet moe worden, zondag aan zondag en dag aan dag uit Zijn Woord te leven. De dichter van Lied 315 zingt daarvan:

*Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.*

*Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Onopgeefbaar verbonden

Rond dit thema, gelijknamig met een synodale handreiking over het onderwerp Kerk en Israël, is er dinsdagavond een tweede gespreksavond, tegen de achtergrond van de actuele politieke ontwikkelingen. Van harte welkom in De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.

Agenda

- Maandag 17 februari : kopij inleveren Getijdenstroom uiterlijk 18.00 uur
- Dinsdag 18 februari: gesprekskring Rondom de Tafel, pastorie, 14.30 uur
- Dinsdag 18 februari: gespreksavond (2) Kerk en Israël, De Hoeksteen, 19.30 uur (zie ook hieronder)
- Donderdag 20 februari: **Knutselen met de kids, in de pastorie, van 10-12 uur**
- Donderdag 20 februari: Jubileumcommissie, De Hoeksteen, 15.00 uur

VORMING EN TOERUSTING:**Dinsdag 18 februari 2025 in de Hoeksteen:**

Is op verzoek een tweede avond over het thema: Onopgeefbaar verbonden Kerk en Israël. De eerste avond (22 oktober 2024) krijgt een vervolg i.v.m. nog openstaande vragen over de thema's: bijbel en verbond, antisemitisme. Land en volk. **Welkom van 19.30-21.30 uur.**

Namens de cie. V&T ds T.G. van der Linden en Harmen Bloemhof".

OMROEP ZILT

Op zondagochtend zijn er op Omroep Zilt diverse religie radioprogramma's:

8:00 - 9:30 Fryslân Sjongt Gospel

9:30 - 10:30 Kerkdienst

10:30 - 12:00 Glorieklanken (Geestelijk verzoekplaten programma)

Omroep Zilt is te beluisteren via 106.2 fm, 107.5 fm en via omroepzilt.nl/live

Hartelijke groet, Chris Wijbenga

Parkeren bij Milûk : op zondagmorgen staat de hefboom vanaf **8.45 – 9.30 uur open**

Hieronder vindt u de QR codes voor de beide collectes tijdens de erediensten
Voor de diaconie (pong) voor de Kerk (schaal-collecte)

