



### Bij deze dienst

Zondag is emerituspredikant ds. Han Dondorp gastvoorganger in Almenum. Hij zal preken over een verhaal uit Lucas, uit het rooster voor deze tijd van het kerkelijk jaar (Epifanie). Er is alweer een nieuw kerkblad in voorbereiding met een overzicht van de diensten voor komende weken, allen in Almenum. We zijn blij dat de mist is opgetrokken en we weer bij helder daglicht kunnen leven en mogen geloven. Van harte wensen we elkaar weer een goede zondag, verbonden met wie via beeld en geluid meeleven.

### Zondag 26 januari 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Han Dondorp

**Liturgische kleur:** : Groen - de dienst is ook te volgen via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst: Jet Twijnstra / diaconie: Sissy de Boer en Tia Ammeraal

Organist.: Sjouke Bruining

Lector Marlijn Puite / **Schriftlezing** : Jesaja 61 : 1-9 / Lucas 4 : 14-30

Kindernevendienst: Carla Ozinga / Oppas Marit

Koster: KosterKees / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie, of storten via de QR-codes. (Zie omme zijde)

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 26 januari als groet en ter bemoediging naar:

**Mevr. Jorritsma-de Jong**, ( in december is haar man overleden) en naar

**Dhr. F. Buijl**, ( in december overleed zijn vrouw)

Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.

### Meeleven

- Mw. Sienke Post is voor verdere revalidatie na twee maanden Noorderbreedte in Leeuwarden overgeplaatst naar De Spiker, een meer vertrouwde omgeving. Wij hopen en bidden met haar om kracht en herstel.
- Dhr. Sjoerd Ijbema , verbleef na herseninfarct in het MCL. Vandaag kregen we het bericht dat dhr. Ijbema is verhuisd naar revalidatiecentrum Beetsterzwaag. Wij leven met hem mee en bidden om kracht..

### Ter bemoediging voor ons allen: n.a.v. Ps. 31 : 22

*Houd ik in stormgetij het oog op U gericht,  
dan wordt de zwartste wolk omljnd door zilv'ren licht.  
Dan weet ik niet wat mij nog in de toekomst wacht.  
Maar dat U bij mij blijft, dat geeft mij rust en kracht.*

### Zondagsbrief:

In verband met het (noodzakelijk) aanschaffen van een nieuwe computer moesten alle bestanden/ documenten en mailadressen over worden gezet. Zo ook het adresboek voor de zondagsbrief. Nu kan het zijn dat iemand geen zondagsbrief meer ontvangt, of juist eentje krijgt en daar geen behoefte (meer) aan heeft...? Ik weet heel veel namen uit mijn hoofd, maar een risico is er altijd dat ik iemand ben vergeten. Stuur me dan aub een berichtje, dan heb ik gelijk het juiste mailadres. Dat geldt ook voor hen die geen brief (meer) willen ontvangen. Als u hoort dat iemand deze zondagsbrief niet heeft ontvangen, wilt u dan aub dit berichtje ook delen met anderen? Dit bericht komt ook in het komende kerkblad te staan.

Sorry voor het ongemak....

Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel

**Meditatie** *‘Het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade’ Hebr. 13:9*

Deze aanstekelijke lofprijzing op de genade in de brief aan de Hebreëen loopt eigenlijk nog door met de zin ‘... en niet in eten of drinken’, gevolgd door: ‘want wie het hier in zochten, hebben er geen baat bij gevonden.’ Je zou denken: ons eten en drinken wordt hier een maat en een grens gesteld (wat nuttig kan zijn).

De Nieuwe Bijbelvertaling echter koppelt de bijzin aan het voorgaande: aan fanatieke leermeesters met onaardse gedachten en leerstellingen over voedsel, eten en drinken (zo weinig mogelijk). We kennen in de huidige tijd nog allerlei vormen van ‘gezondheidsreligie’. Dáárvan zegt de schrijver van de Hebreëenbrief: dan kun je beter je houvast zoeken in Gods genade. Fraai is de beeldspraak van ‘het hart’ dat ‘vastheid’ zoekt en mag vinden.

De kerkvader Augustinus smeedde de bekende uitspraak: ‘Want onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U. Want wij zijn geschapen naar u toe.’ Deze rust en deze grondrichting wensen we elkaar graag toe! Met de dichter van Psalm 23:

*De Heer is mijn herder!  
‘k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust.*

*De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt me als ik wankel,  
Hij draagt me als ik viel.*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

**Agenda**

- Maandag 27 januari is er Jeugdvergadering in De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.
- Woensdag 29 januari is er consistorievergadering met de wijkouderlingen en predikanten, aanvang 14.00 uur in De Hoeksteen.

**Parkeren rondom Almenum**

Vriendelijk doch dringend verzoek om **niet bij de keuken** (naast de toren) op het terrein van Almenum te parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILUK.

**De hefboom staat op de zondagen vanaf 8.45 – 9.30 uur open**

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)

Voor de Kerk (schaal-collecte)

