



### Bij de diensten

Zondag 29 december is de dienst in Almenum. Gastvoorganger is ds. E.J. Keulen uit Londen.

Het leesrooster geeft de lezing aan over Simeon en Hanna, die het kind Jezus in hun armen nemen en God lof zingen, Lucas 2: 25-40. Afsluitend symbool van hoop met kinderen voor deze zondag is een regenboog, symbool van Gods trouw aan al wat op de aarde leeft. We zingen nog een laatste keer het projectlied van de afgelopen weken en zien terug op een mooie reeks diensten met Advent en Kerst, samen met de kinderen.

**Zondag 29 december 9.30 uur in ALMENUM voorganger ds. Emke Jelmer Keulen uit Londen**

**Liturgische kleur: : WIT** de dienst is ook te volgen via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst: Annie v.d. Kooi /diaconie: Aafke Hibma en Rintse Twijnstra /Organist.: Eeuwe Zijlstra  
Lector Annemarie Bloemhof / **Schriftlezing** : Jesaja 61: 10 t/m 62: 3 / Lucas 2: 25-40

Kindernevendienst: Saïda Bruinsma / Oppas :Ytie ijdam

Koster: KosterKees / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 29 december als groet en ter bemoediging naar :

**fam. Sijbesma en naar mevr. Scheffer.**

Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze meenemen.

### Meeleven

- op 1<sup>e</sup> Kerstdag ging de bloemengroet o.a. naar **dhr Ydo Tolsma**. In de week hieraan vooraf werd hij in 't Antonius Ziekenhuis te Sneek geopereerd en kreeg een nieuwe knie. Wij wensen hem sterkte bij de benodigde revalidatie en een goed herstel.
- op het moment van schrijven ligt **mevr. Willy Louter** nog op de longafdeling in het MCL. Het gaat intussen een ietsje vooruit en we hopen en bidden dat zij spoedig weer thuis mag komen.

### Diensten in de komende week:

**Dinsdag 31 december – 15.00 uur – de Spiker** – voorganger Martijn van Loon GVZ

**Dinsdag 31 december 19.30 uur is de oudejaarsdienst, ook in Almenum.** We lezen dan Genesis 8:6-22, in een tweeluik met nieuwjaarsdag: over het venster van de hoop op een nieuwe wereld, dat Noach mag openen en over zijn dankaltaar, dat ons naast het aspect van de hoop het aspect van de dank aanreikt aan het einde van het jaar. Voorganger ds. Teunard van der Linden, organist Otto Roelofsen

**Woensdag 1 januari is het precies 250 jaar geleden** dat de eerste kerkdienst gehouden werd in de Grote Kerk – op de dag dat tevens de Nieuwe Berijming werd ingevoerd in de Friese kerken. Er is op nieuwjaarsdag om 15.00 uur een feestelijke viering met gemeenteleden en gasten en medewerking door Christelijk Mannenkoor Con Amore. Ook zal de heilige doop worden bediend. (zie hieronder)

We luisteren, in vervolg op de oudejaarsdienst, naar Genesis 9:8-17, over Gods verbond met Noach en al wat op de aarde leeft. Thema van de viering is: **'Onder de regenboog van Gods trouw.'**

Voorganger ds. Teunard van der Linden, ouderling Aagje Wouda, organist Otto Roelofsen

### Dopen

**Op woensdag 1 januari a.s.** zal, tijdens de jubileumviering in de Grote Kerk, de heilige doop worden bediend aan Dion van Wilsum (15), met instemming van zijn ouders en tot vreugde van ons allen.

Dion bezoekt al een tijdje de zondagse vieringen met zijn grootouders en wil graag gedoopt worden.

De dienst op **1 januari begint om 15.00 uur**. De kerkenraad rekent graag op uw aanwezigheid!

**Afwezig:** ds Tjallingii is van 2 t/m 12 januari met vakantie.

Denkt u aan **de oliebolnactie bestemd voor de Friese chauffeurs naar Oekraïne**. Op oudejaarsdag vanaf 10.00 – 15.00 uur af te halen in kerkgebouw de Haven, Noorderkade 2. [Zie de bijgaande poster...](#)

**Meditatie ‘vol van genade en waarheid’ Johannes 1:14**

De evangelist Johannes heeft geen verhalend kerstverhaal geschreven, zoals Lucas, die vertelt over de herders en de engelen, en zoals Mattheus, die vertelt over de wijzen uit het oosten en koning Herodes.

De geboortetekst bij Johannes (1:1-18) is van een hoog poëtisch gehalte en gaat over ‘het Woord dat vleesgeworden is’ en over (het) ‘licht dat de duisternis overwint’. Wat Johannes ziet is één en al ‘genade en waarheid’ bij God vandaan, als hij nadenkt over het geheimenis van Jezus’ menswording. Hij vertelt wél over het concrete optreden van Johannes de Doper in de verzen 6-8, waardoor zijn lofzang op het vleesgeworden Woord een anker heeft in de tijd en verbonden is met de concrete tijd en ruimte van ons menselijk bestaan. De evangelist brengt goddelijk en menselijk samen, in een tijd waarin sommige christenen zich sterk lieten beïnvloeden door het zgn. docetisme: een stroming die het goddelijke hoog opwaardeerde, ten koste van de menselijke kant van het verhaal. Het latere concilie zou de lijn van Johannes oppakken en het bekende ‘waarlijk God’, ‘waarlijk mens’ over Jezus’ levensweg uitspreken.

Wij leven in andere tijden. Er zijn weinig geheimen meer, laat staan geheimenissen.

Toch is de kern van de christelijke waarheid vol geheimenissen, niet in de zin van hocus pocus, maar ‘vol van genade en waarheid’. Dat is wat Johannes ziet en overbrengt: heel de komst van Jezus en zijn weg onder mensen, is niet door mensen bedacht en niet uit de mens voortgekomen.

Daarom is goed ook Johannes te blijven lezen, juist in de Kersttijd en in een tijd, waarin weinig ruimte overgebleven is voor het wonder, verwondering, stilte, eerbied, innigheid en aanbidding.

*U bid U aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart.*

*O licht, dat 't helse duister kiefde en blijde hope bracht aan d' aard.*

*Ik wil die liefde steeds gedenken, wil U mijn liefde wederschenken.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Oudejaarscollecte**

Ter herinnering: bij de Getijdenstroom van december vond u een oproep om bij te dragen aan de Oudejaarscollecte. Deze is dit jaar bestemd voor het komende jubileum van 250 jaar Grote Kerk.

Als iedereen iets bijdraagt, komen we samen een heel eind! De aangekondigde collecte voor Stichting Cards, die zorg draagt voor de voeding, scholing en vorming van kansarme kinderen, die anders in de steenfabrieken zouden werken, gaat tijdens de Jubileum – en nieuwjaarsdienst op woensdag 1 januari officieel van start (zie de aankondiging op de keerzijde van de aankondiging van de Oudejaarscollecte).

**Herhaalde oproep m.b.t. de geloofskoffer**

Een tijd geleden is de geloofskoffer op reis gegaan. Deze koffer bevat spelletjes, boekjes ed. voor alle leeftijden om met elkaar in gesprek te kunnen gaan over geloven. Inmiddels heeft de koffer een aantal gezinnen bezocht en zijn we benieuwd waar deze is. Zou degene die hem nu in bezit heeft, of doorgegeven heeft aan een ander buiten de gemeente, een bericht willen doen aan Carla? ( [s.c.ozinga@ziggo.nl](mailto:s.c.ozinga@ziggo.nl))

\*\*\*\*\*

**Parkeren rondom Almenum**

Vriendelijk doch dringend verzoek om **niet bij de keuken** (naast de toren) op het terrein van Almenum te parkeren. Tijdens de erediensten kunt u parkeren bij MILUK.

**De hefboom staat op de zondagen vanaf 8.45 – 9.30 uur open**

\*\*\*\*\*

**Nieuws van de samen aan tafel commissie :**

Op 15 januari organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten. Vanaf a.s. zondag liggen de intekenlijsten in Almenum en in “De Haven”. Plaats: “De Haven” Noorderkade 2

Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Kosten : € 7,50 per persoon.

**Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.**

**Voor de Diaconie (pong-collecte)**

**Voor de Kerk (schaal-collecte)**

