

## Almenum Oudejaarsdienst Aanvang 19.30 uur

Voorganger: ds. T.G. van der Linden  
Ouderling: Oane Zuidema  
Lector: Syds Keuning  
Organist: Otto Roelofsen



### VOORBEREIDING

#### Orgelspel

**Welkom** door de ouderling van dienst

#### Aanvangslied 919: 1, 2 en 3

1. Gij die alle sterren houdt  
in uw hand gevangen,  
Here God, hoe duizendvoud  
wekt Gij ons verlangen!  
Ach, ons hart / is verward,  
leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.
2. Want de lichten die wij zelf  
aan de hemel stelden,  
glinsterend in het zwart gewelf,  
sterren, ongetelde,  
al hun glans / dooft nochtans,  
dan is heel ons leven  
door de nacht omgeven.
3. God, is dan wat U verliet  
uit uw hand gevallen?  
Mist Gij onze wereld niet  
bij uw duizendtallen?  
Blijf niet ver, / doe één ster  
in de nacht ons gloren,  
of wij zijn verloren!

#### Stil gebed

#### Votum en groet

#### Lied 919: 4

4. Christus, stille vaste ster,  
o Gij licht der lichten,  
waarnaar wij van her en der  
onze schreden richten,  
geef ons moed; / 't is ons goed  
U te zien, getrouwe,  
uw hoog rijk te aanschouwen.

#### Gebed van toenadering

#### Lied: Psalm 90: 1, 2, 6 en 8

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen.  
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:  
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van uw beloften en van uw verbond.
2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,  
de aarde en de zee gestalte kregen,  
nog eer uw scheppend woord aan alle leven  
een wereld om te wonen heeft gegeven,  
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,  
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.
6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven,  
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?  
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen  
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.  
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,  
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.

### DIENST VAN HET WOORD

#### Gebed

#### Schriftlezing: Genesis 8:6-22

#### Lied: Psalm 84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

#### Schriftlezing: Klaagliederen 3:19-26

#### Lied 321: 1, 2, 6 en 7

1. Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.
2. Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,

dorstig en hard deze grond  
zo is het koninkrijk Gods.

6. Niet in het graf van voorbij,  
niet in een tempel van dromen,  
hier in ons midden is Hij,  
hier in de schaduw der hoop.

7. Hier in dit stervend bestaan  
wordt Hij voor ons geloofwaardig,  
worden wij mensen van God,  
liefde op leven en dood.

## Verkondiging

### Antwoordlied: 119a

1. Uw woord omvat mijn leven  
en tilt het aan het licht.  
Hebt Gij zo door uw spreken  
niet alles opgericht?  
Uw woord zet mij op vaste grond  
en vult met louter leven  
de woorden in mijn mond.

2. Op U laat ik mij voorstaan,  
ik ben aan U gehecht.  
Waar Gij betrouwbaar voorgaat  
ontvouwt zich weer een weg.  
De paden die ik zelf bedacht  
zijn doelloos doodgelopen.  
Zij voerden in de nacht.

3. Uw woorden te herhalen  
is honing in mijn mond.  
Mij raakt niet meer het smalen  
dat ik mij aan U bond.  
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,  
maar heel mijn zoekend leven  
Gij hebt het zoet gemaakt.

4. God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven mag!

**Gedicht oudjaar** Dietrich Bonhoeffer

### Credolied: Lied 412: 1 en 3

1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.  
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.  
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,  
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:  
Gij, driemaal heilig zijt

Gij, God der legerscharen,  
wiens grootheid aarde en hemel  
heerlijk openbaren!

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!  
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is  
gegeven, ons in de waarheid leidt,  
de weg van eeuwig leven.  
U looft uw kerk alom,  
waar Gij die ook vergaarde;  
U looft wat loven kan,  
in hemel en op aarde!

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

**Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader**

## Collecte

### Slotlied 653: 1, 4 6 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!  
Gij zijt het brood van God gegeven,

4. Gij zijt het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer het nacht wordt in ons leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.

7. O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

WEGZENDING EN ZEGEN

**Zegen met gezongen Amen**

**Orgelspel**