



Bij deze dienst

Het is vanmorgen de tweede zondag van Advent. Op de zondagen voor Kerst is er telkens een nieuw symbool van hoop, dat kleur geeft aan onze vieringen. We begonnen vorige week met de duif, als belofte van vrede en geestkracht. Vandaag licht het symbool van de vis op uit het duister: het oudchristelijke Ichtus – symbool, waarvan de naam (in het Grieks) is afgeleid van de beginletters van de zin 'Jezus Christus, Zoon van God, Redder'. In tijden van vervolgingen tekende men een vis op het strand of de muur. Je ziet het nog wel eens, achterop een auto. We luisteren opnieuw naar Lucas 1 vanmorgen, naar het prachtige verhaal over de engel Gabriël en de jonge Maria, dat in verschillende liederen meeklinkt als verhaal van de zondag. Maria was bereid toen Gabriël haar groette. Om deze bereidheid gaat het. Na de verkondiging vieren wij het Heilig Avondmaal met elkaar, op de hiervoor vastgestelde vaste zondag in de Adventstijd. We leven de Heer tegemoet en wachten op de Koning, totdat hij komt. Helaas kwam de livestream door overmacht niet door vanuit Almenum vorige week. Hopelijk is het technische probleem inmiddels verholpen en kan de dienst weer als vanouds meebeleefd worden via beeld en geluid!

Zondag 8 december 9.30 uur ALMENUM voorganger ds Teunard van der Linden - H.A.

Liturgische kleur: : **PAARS** de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Oane Zuidema /er zijn meerdere diakenen aanwezig / organist: Eeuwe Zijlstra

Lector: Neeltje Hiemstra / **Schriftlezing** : Lucas 1 : 26 - 38

Kindernevendienst: Carla Ozinga / Oppas :Saïda Bruinsma

Koster: Klaas en Lies Hager / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Autodienst : deze zondag is dhr. O. Zuidema chauffeur van de kerkauto. Tel. 430093

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De Avondmaalscollecte is voor Samen in actie voor slachtoffers Midden-Oosten.

Op 7 oktober 2023 escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. De gevolgen zijn verwoestend. Miljoenen mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië worden getroffen door het conflict. Tienduizenden mensen kwamen om, raakten gewond of moesten op de vlucht slaan. Veel mensen leven nu in constante angst en hebben dringend hulp nodig. De crisis is van een schaal die we zelden eerder hebben gezien en vraagt om een grootschalige hulpoperatie. Daarom bundelen de organisaties achter **GIRO555** hun krachten en roepen heel Nederland op om in actie te komen voor de slachtoffers in dit conflict.

Doet u/ doe jij ook mee? Geef in de collecte of maak uw/jouw bijdrage over op rekening NL79RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. GIRO555.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 8 december als groet en ter bemoediging naar :

Fam. Switjnk, (ter bemoediging)

Mevr. J. de Groot- Sopacua, (ze is herstellende van een schouderoperatie).

Wilt u de bloemen bezorgen, na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Mw. Bouma - Nieuwland mag vrijdag 6 december weer naar huis.

In de donkere dagen voor Kerst denken wij in het bijzonder aan wie hun weg door het leven alleen gaan. Dat valt niet altijd mee. Hopelijk zijn er ook momenten van gezelligheid en ontmoeting. Vitamine A (van aandacht) helpt ons allemaal het leven door. Het mooie van aandacht is dat je ook kunt geven, en daarin ontvangt. Een oude Bijbelse gedachte, opnieuw door Franciscus van Assisi in het licht gesteld ('het is door te troosten, dat wij troost ontvangen'). Tijd maken voor elkaar. Laten we daarin niet achterblijven.

Zondag 8 december 15.30 uur- de Spiker – viering van het Heilig Avondmaal. Voorganger ds. R. Bergsma
Ouderling Annie van der Kooi, diaken Elly de Wind en organist: Eeuwe Zijlstra

Gespreksgroep Almenum o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii is a.s. donderdag 12 december en begint om 10.00 uur. De koffie staat vanaf 9.45 uur voor u klaar. Ook als u buiten Almenum woont bent u van harte welkom.

De internet storing is opgeheven: de diensten kunnen ook weer via live stream worden bekeken.

Meditatie ‘Ijdelheid der ijdelheden...’ Prediker 1

Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Op het moment raast een dubbele herfststorm over ons land. Sinterklaas moet zijn mijter goed vasthouden op de terugweg. Op sommige tijden moet letterlijk het licht aan in huis, om niet in het schemerduister te zitten. De stem van Prediker helpt ons relativeren. Wat een prachtig Bijbelboek is dat toch. Het waait en stormt wel vaker – straks verwaait ook jouw leven. Geniet er dus maar van, 't is zo voorbij. Zorg er ook voor, dat je werk jou niet heeft. Wees niet bloedserieus, maar geniet van het leven. Laat het moment niet uit je handen glippen. Vergeet de liefde niet. In verschillende toonaarden onderzoekt Prediker het kortstondige leven en ons zwoegen onder de zon. Het mensenleven, dat in onze dagen, met een gemiddelde levensverwachting van boven de 80, twee keer zo lang duurt als drieduizend jaar geleden. Vanwege dit verschoven tijdsaspect, zouden stukken van Prediker misschien eens herschreven moeten worden. Dat het leven ook best lang duurt en zo kort niet is. Dat we tegenwoordig alle tijd hebben en misschien wel teveel genieten. Dat arbeid loont en rust roest. Een kort aanhangsel over pensionado's zou ook welkom zijn. Hoe gaan wij vandaag om met de tijd van leven, ons gegeven? In de Adventstijd gaat het niet alleen om vragen, maar ook om antwoorden. Er is en wordt zin aan ons bestaan gegeven door het Licht dat verschenen is in donkere nacht. 'Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan.' Dat licht mogen wij zoeken en navolgen met elkaar. We weten dat één ding goed is, naar het bekende lied op de prachtige melodie uit de bundel Evangelische Gezangen (1807; nu Lied 825):

*Hij blies ons van zijn adem in. Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin, één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.*

Met een hartelijk groet, ds. Teunard van der Linden

Avondgebed Midlum

Zaterdagavond 30 november startte de Avondgebeden in de Adventstijd in de Nicolaaskerk in Midlum. Een half uur samen zingen, bidden, stil zijn en kijken naar een schilderij. Vooraf en achteraf is er pianospel. Samen zijn we onderdeel van Gods wereldwijde kerk. Van harte uitgenodigd, aanvang 19.30 uur. Liturg op de 2^e avond (7 december 2024) is ds Dirk Kamminga. Organist Bauke van der Meer.

Parkeren rondom Almenum

Vriendelijk doch dringend verzoek om **niet bij de keuken** (naast de toren) op het terrein van Almenum te parkeren. **De komende zondagen kunt u tijdens de erediensten parkeren bij MILÛK** In verband met de verbouwing in en rondom Almenum is er weinig parkeergelegenheid op het eigen terrein.. Wij mogen de komende maanden op de zondagmorgen gebruik maken van de parkeerplaatsen bij MILÛK. **De hefboom gaat op de zondag vanaf 8.45 – 9.30 uur open** zodat de autorijders onder ons daar hun auto kunnen parkeren.

JOE-kring

Aanstaande maandag komt de JOE-kring weer bij elkaar, thuis bij Oane Zuidema, aanvang 19.30 uur.

Kerstgroet

Dinsdag en woensdag bereiden de diakenen en vrijwilligers de jaarlijkse kersttentie voor, bedoeld voor leden van de gemeente boven de 80 jaar. Een hele organisatie, maar ook een mooi gebaar van licht in de donkere dagen voor Kerst.

Agenda :

Maandag 9 december is het Brei-café weer open in de Hoeksteen. Aanvang 14.00 uur
Dinsdag 10 december Open Koffie ochtend in de Hoeksteen aanvang 9.30 uur
Woensdag 11 december : pastoresconvent in de Vermaning, 13.30 uur.
Donderdag 12 december : kerkenraad, 19.30 uur in De Hoeksteen.

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)



Voor de Kerk (schaal-collecte)

