



### Bij deze dienst

Zondag 24 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar / zondag voleinding

Deze zondag gedenken wij 26 gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgedaan.

Alle nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om hierbij aanwezig te zijn en om een kaars aan te steken, gestoken in een kring rondom een liturgisch bloemstuk staande op het doopvont. De kaars en het gedachtenissteentje kan na de dienst worden mee genomen.

De laatste 2 kaarsen zijn voor hen die wij niet bij name hebben genoemd, maar bij ons zijn in onze gedachten en de laatste kaars is voor hen die zijn gestorven door oorlog en geweld.

**Zondag 24 november**

**9.30 uur**

**Grote Kerk – voorganger ds Teunard van der Linden**

Liturgische kleur: :

**PAARS**

de dienst is ook te volgen via [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi /diaken Rintse Twijnstra + Elly de Wind / organist: Sjouke Bruining

Lector:

Jet Twijnstra / **Schriftlezing : Psalm 16**

Kindernevendienst:

Saïda Smilde en Coby van der Linden / oppas :Marit en Grietje Holwerda

Koster:

Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Autodienst : deze zondag is mevr. B. Switjnk chauffeur van de kerkauto tel. 0653659520**

**Collectes :** Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

### Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 24 november als groet en ter bemoediging naar :

**Mevr. G. v.d. Meer- v.d. Ploeg**, (ivm haar gezondheid) De bezorging van de bloemen naar mevr. van der Meer is geregeld.

**Mevr. G. Ligthart- Kracht**, (ivm haar gezondheid )

Wilt u de bloemen naar mevr. Ligthart brengen, na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

- **Dhr. R. Switjnk**
- **Mevr. S. Post-Vonk**,

Beiden zijn aan het revalideren.

Wij wensen hen en alle zieken, ook zij die hier niet worden genoemd, heel veel sterkte en Gods Zegen.

### Triple orgelconcert D.V. zondagavond 24 november 2024

Het begint een traditie te worden: het triple concert op de laatste zondag van november. In drie Harlinger kerken wordt een kort orgelconcert gegeven, waarna het publiek zich naar de volgende kerk verplaatst. Dit jaar is de muziek in het kader van de Eeuwigheidzondag, in de Rooms-Katholieke Kerk Christus Koning. Het concert begint om **19.30 uur in de Rooms-Katholieke Sint Michaëlkerk**. Het orgel zal dit jaar gespeeld worden door David de Jong. Hij hoopt muziek uit voeren die past bij het laatromantische karakter van het Adema-orgel: werken van Marcel Dupré, Sigfrid Karg-Elert en Niels Gade. **Om 20.00 uur het tweede concert in de Grote Kerk**, waar Eeuwe Zijlstra, het fraaie Hinsz-orgel zal bespelen. Daarna **om 20.30 uur het laatste concert, in de Haven**, Noorderkade 2. Het stralende Van Vulpen-orgel van die kerk zal bespeeld worden door Sjouke Bruining. De concerten zijn vrij toegankelijk; wel is er in de Haven een collecte bij de uitgang. De Michaëlkerk en de Grote kerk worden niet verwarmd, dus ...In de Haven brandt de kachel en wordt er na afloop koffie geschonken. Van harte welkom!

### Oproep namens de vrijwilligers van de voedselbank:

Heeft u nog DE punten liggen? Zo ja, wilt u die dan ter beschikking stellen aan de Voedselbank? Hoe meer bonnen, hoe meer pakken koffie D.E. beschikbaar stelt voor de voedselbank. In de hal van de kerk staat een bakje waar u ze in kunt doen> Alvast hartelijk dank.

### Fair BREI-CAFE

Zaterdag vanaf 10.00 – 15.00 uur houdt het Brei-café weer haar jaarlijkse **Fair in de Hoeksteen**.

De opbrengst is voor een goed doel. Van harte welkom.....

**Meditatie ‘... tot in lengte van dagen’. Psalm 23:6**

Het is Eeuwigheidszondag, maar we kunnen ons als mensen in de tijd geen voorstelling maken van de eeuwigheid. De kerkvader Augustinus dacht hier veel over na, en ontdekte dat in het scheppingsverhaal alle dagen eindigen met een avond (‘en zie het was avond, en morgen’), behalve de laatste dag. De zevende dag heeft geen avond! Dat voelde voor hem als een ontdekking en als een bevrijding. Het getal 8 staat sindsdien voor de eeuwigheid. De vorm van deze letter is al oneindig, de inhoud wijst op wat onze tijd (de zeven dagen van de week) overstijgt. Oude doopvonten hebben ook een achtkantige vorm als verwijzing naar de 8e dag: naar Gods eeuwigheid, die de tijd – onze levensdagen – draagt. De dichter van Psalm 23 stelt ook vertrouwen in het einde en spreekt van bij de HEER mogen verblijven, in zijn huis, tot in lengte van dagen (voor altijd). Ook hier wordt een venster van hoop geopend, net als in Psalm 68:21: / bij de HEER zijn uitkomsten tegen de dood.’ In die hoop mogen wij leven, gaan en staan. Lied 755 zingt:

1. *Toch overwint eens de genade,  
en maakt een einde aan de nacht.  
Dan onderwerpt de Heer het kwade,  
dan is de strijd des doods volbracht.  
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,  
verheerlijkt voor zijn aangezicht.*

2. *O welk een vreugde zal het wezen,  
als Hem elk volk is toegedaan.  
Uit aarde en hemel opgerezen,  
Vangt dan het nieuwe loflied aan,  
als ieder voor de Heer zich buigt  
en aller stem Gods lof getuigt.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Agenda:**

28 november 15.00 uur: De Hoeksteen jubileumcommissie  
29 november 9.30 uur: Midlumerlaan 2-28 Moderamen

\*\*\*\*\*

**Openen koker Samen op Weg – deze werd geopend tijdens de gemeenteavond d.d. 21-11-2024**

Tijdens de startzondag van 1999 werd een koker gevuld met namen van gemeenteleden, hervormd en gereformeerd, en de liturgieboekjes van de twee diensten op die zondag. Het was een moment in de tijd, waarop verlangend werd uitgekeken naar een spoedig samen optrekken van beide zusterkerken in Harlingen. De koker is 25 jaar bewaard in de kluis van de Grote Kerk en werd op de gemeenteavond geopend door Eerde de Vries en Joop Puite, zonder dat iemand nog wist, wat hij bevatte! Inmiddels zijn we bijna zeven jaar écht samen op weg en één gemeente geworden, met ruimte voor een ieders bijdrage en beleving. Een reden tot grote dankbaarheid, dat het zover gekomen is!

**Inhoud koker:**

1. Brief aan de leden en de kerkenraad / kerkenraden van de kerk in 2025 van (voorheen?) de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Harlingen/Midlum
2. Sfeer beschrijving: Startzondag 12 september 1999
3. Liturgie voor de Startzondag
4. Liturgie voor de afsluitende viering
5. Vier pagina's met namen en leeftijden van de Startzondag I. In totaal 105 namen.

De brief, gericht aan de kerkenraad, zal op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering besproken worden als betrokken boodschap uit het verleden, met een hartenwens in de juiste richting!

\*\*\*\*\*



Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)

Voor de Kerk (schaal-collecte)

