



Bij deze dienst

De laatste drie zondagen in de maand november staan in het teken van de Voleinding. Wij lezen vandaag opnieuw, na de mooie oogstdienst van vorige week zondag, een Psalm: dit keer Psalm 87, een lied van geborgenheid en vreugde, dat goed past bij de tijd van het kerkelijk jaar en getuigt van 'hoop voor de volken'. Daar zitten we in het huidige tijdsgewricht om verlegen. We denken ook aan wie thuis de dienst volgen en wensen elkaar een goede viering.

Zondag 10 november

9.30 uur

Grote Kerk – voorganger ds T.G. van der Linden - Oogstdienst

Liturgische kleur: :

GROEN

de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst:

Marjan Overdijk

/ diakenen: Sissy de Boer en Aafke Hibma / organist : Eeuwe Zijlstra

Lector:

Jan de Jong

/ Schriftlezing : Psalm 87

Kindernevendienst:

Anne van Eijk

/ oppas : Carla Ozinga

Koster:

Kees van den Nieuwenhuizen

/ Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Autodienst : deze zondag is dhr. Klaas Hager chauffeur van de autodienst. Tel. 414828

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte is voor het Leger des Heils >>> Buurthuis kamers. Zie voor meer info Getijdenstroom blz. 9

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 13 oktober als groet en ter bemoediging naar :

Mevr. I. v. Kammen- Dijkstra, (ter bemoediging) *Het bezorgen is al geregeld*

Mevr. E. Bakker- de Groot, (ter bemoediging) *Het bezorgen van de bloemen is al geregeld.*

Meeleven

Dhr. R. Switjnk verblijft momenteel, na een hersenbloeding, in het revalidatiecentrum. Wij leven mee met hem en met zijn vrouw Aly en wensen hen kracht en Gods zegen.

Mevr. S. Post-Vonk, verblijft op dit moment, na een hersenbloeding in het ziekenhuis. Volgens de laatste berichten van haar familie, gaat het sinds vandaag (vrijdag) ietsje beter. Wij bidden Sienke en allen die zorg om haar dragen, Gods kracht en heel veel sterkte.

Schrijfactie voor Amnesty: Op zondag 10 november kunt u/ kun jij na de dienst meedoen aan één van de schrijfacties van Amnesty International. Brieven schrijven is Amnesty's meest beproefde actiemethode. Iedere maand schrijven mensen over de hele wereld brieven voor gewetensgevangenen, die al heel lang vastzitten en andere mensen die steun nodig hebben

Na het ondertekenen worden de brieven weer verzameld en stuurt de ZWO- commissie deze in één keer weg, zodat niet ieder gemeentelid dit apart hoeft te doen. We hopen dat u mee gaat doen en het werk van Amnesty wilt steunen. *De ZWO commissie*

Bezoek Sint-Nicolaaskerk in St.Nicolaasga & Papageno Huis Fryslan in Lemmer.

Zaterdag 9 november is er voor belangstellenden gelegenheid om de R.K. Sint-Nicolaaskerk in St. Nic te bezichtigen. Deze kerk behoort met nog 5 andere R.K. kerken tot de Heilige Christoffelparochie. Opgave bij Harmen Bloemhof 06 5318 4015.

Eigen bijdrage aan deze excursie is 5 euro p.p. Zie voor meer informatie ook in het Kompasboekje blz 5 en 6.

Bezoek Synagoge Enschede op woensdag 20 november a.s. (dit in het kader van Kerk & Israël)

Voor deze excursie kunt u zich nog opgeven bij Harmen Bloemhof tel. 06 531 840 15. Over de reis, de kosten enz. hoort u daarna. Zie ook de zondagsbrieven van 20 en 27/10.

De Johannes de Heer zangavond op zondag 17 november 2024 wordt gehouden in de Nicolaaskerk en begint om 19.30 uur.

In Getijdenstroom staat de locatie bij de kerkdiensten wel goed vermeld, in de agenda staat Grote Kerk. Dit laatste klopt niet.

Voorganger ds. Teunard van der Linden, ouderling Eerde de Vries. Organist Kees Schout. Van harte welkom in een warme kerk.

INGANG GROTE KERK

Beste gemeenteleden, we hopen uiteraard niet op storm, maar mocht het op een zondag heel hard gaan waaien, dan willen we als kerkrentmeesters heel graag **de andere ingang (dit is aan de kant van de consistorie/keuken etc)** gebruiken. We proberen in deze tijd de kerk wel te blijven verwarmen, maar bij harde wind vliegt de warmte via de geopende torendeuren er gelijk weer uit.

Mocht dit zich voordoen, dan blijft de torendeur gesloten en dan hopen we op uw begrip. Aan de fietsers onder ons een vriendelijk doch dringend verzoek om dan naast het bordes geen fietsen te plaatsen, zodat een ieder, voor zover dat nodig is, de leuning kan gebruiken om de paar treden op te 'klimmen'.

Alvast tige dank!

Meditatie **'Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld'** Mat. 28:20

Soms vragen mensen naar het einde van de wereld. Als je ziet en beseft wat er op aarde allemaal gebeurt, kan die vraag inderdaad opkomen, al hebben we het er niet vaak over en is er ook veel om dankbaar voor te zijn. De evangelist heeft het in het laatste vers van zijn Evangelie niet over het einde, maar over de 'voleinding' (NBV: voltooiing) van deze wereld. Met de taal van de hoop en tegen de achtergrond van de opstanding van Jezus als basis van de verwachting van een nieuwe schepping. Wie goed naar de natuur kijkt, ziet dat de takken die hun bladeren laten vallen in de herfst ook al weer knoppen vormen voor het komende voorjaar. Zo heeft de winterperiode wel invloed op het leven, maar niet ten einde toe. Is dit ook niet een beeld van de dood en van de winter op aarde? De dood heeft invloed, maar niet ten einde toe. Wij mogen leven uit het Paasgeheim en toeleven naar Gods Koninkrijk, dat ten slotte, naar de hoop van de bijbelschrijvers en de belofte van de Heer 'alles in allen' zal zijn. Laten wij ons daarom vastklampen aan het anker van de hoop en 'blij en welgezend' blijven, ook in het zicht van barre tijden. Met de dichter van Lied 463:

*Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!*

*Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!*

*Kyrie eleison,
dat Gij u erbarmt,
onze kille koude
met uw licht verwarmt!*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:

Maandagmiddag 11 november is het **BREI-CAFE** in de Hoeksteen weer geopend. Vanaf 14.00 uur harte welkom!

Dinsdag 12 november – **KOFFIE-OGHTEND** - Van harte welkom in de Hoeksteen. Graag nodigen wij u/jou uit voor de koffieochtend van komende dinsdag 10 november. Inloop vanaf 9.30 uur tot 11 uur.

woensdag 13 november -
woensdag 13 november –
donderdag 14 november –

**pastoresconvent WGK,
Consistorievergadering –
Kerkenraad –**

De Haven, 9.30 uur
De Hoeksteen, 14.00 uur
De Hoeksteen, 19.30 uur.

Evangelische gezangen

Op maandag 11 en 18 november verzorgt onze predikant twee avonden over de **Evangelische Gezangen uit 1806 en 1869**, en over het zingen van gezangen in de eredienst van de Gereformeerde Kerken. Beide toerustings- en meezingavonden geven een idee van hoe het was en hoe het voelde om andere liederen in de kerk te zingen dan alleen Psalmen. Circa 30 liederen bleven bekend, waarvan een deel nog altijd in het Liedboek staat. Uitgezongen zijn we nog niet. Welkom in De Hoeksteen op een of beide avonden, aanvang 19.30 uur (zie verder: Kompasboekje, pag. 13, Zingend geloven).

Nieuws van de samen aan tafel commissie.

Op 13 november organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten. U kunt zich nog opgeven. Plaats van samenkomen: Kerkgebouw "De Haven" Noorderkade 2. Inloop vanaf 17.15 uur. Kosten: €7,50 per persoon.

Gesprekskring ALMENUM

Donderdag 14 november a.s. is er weer een gesprekskring o.l.v ds. Ulbe Tjallingii, aanvang 10.00 uur. De koffie staat vanaf 9.15 uur klaar. Ook mensen van buiten Almenum zijn hierbij van harte welkom.

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)

Voor de Kerk (schaal-collecte)

