



Bij deze dienst

Deze zondag ontvangen we PSALM 116 een van de Hallel-liederen (113 t/m 118) gezongen bij het Pesachfeest. De bevrijding en het nieuwe leven is aan God te danken. We nemen aan dat Jezus met zijn leerlingen en familie deze Hallel-psalmen gebeden en gezongen hebben in Jeruzalem. Als je ernstig ziek bent geweest en je bent hersteld en hebt het leven behouden dan is Psalm 116 een bevestiging van wat je hebt meegemaakt: God spaarde je leven, je mag nog verder.

Zondag 17 november

9.30 uur

Grote Kerk – voorganger ds Ulbe Tjallingii

Liturgische kleur: :

GROEN

de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst:

Bauke van der Pol

/ diakenen Evelien de Boer en Tryntsje Bouma / organist : Hielke Zandberg

Lector:

Syds Keuning

/ **Schriftlezing : Psalm 116**

Kindernevendienst:

Jet Twijnstra

/ oppas : Boukje Bruinsma

Koster:

Kees van den Nieuwenhuizen

/ Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Autodienst : deze zondag is dhr. Chris Wijbenga chauffeur van de kerkauto, tel. 06 223 483 41

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte is voor Help de kinderen in Oekraïne de oorlog door.

Er is in de Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Samen met Oekraïense kerken biedt Kerk in Actie overal in het land hulp. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gevluchte gezinnen. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen, krijgen psychosociale hulp en kunnen herstellen van trauma's.

Geef in de collecte of maak je bedrag over op rekening NLRABO 0325 5603 15 tnv Diaconie PG-Harlingen-Midlum o.v.v. kinderen in Oekraïne.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 13 oktober als groet en ter bemoediging naar :

Dhr. S. IJbema,

Dhr. E. Scheepstra,

Wilt u de bloemen wegbrengen, na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- **Dhr. R. Switjnk**
- **Mevr. S. Post-Vonk,**
- **Onze predikant ds. Teunard van der Linden,**

Johannes de Heer Zangavond

Zondagavond 17 november is er om 19.30 uur een Johannes de Heer zangavond in de Nicolaaskerk te Midlum. Voorganger is ds. Teunard van der Linden en het orgel wordt bespeeld door Kees Schout. Lector is Wibbina Schaap. Van harte welkom in een warme kerk.

Zondag 24 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar / zondag voleinding

Deze zondag gedenken wij 26 gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgedaan. Alle nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om hierbij aanwezig te zijn en om een kaars aan te steken, gestoken in een kring rondom een liturgisch bloemstuk staande op het doopvont. De kaars en het gedachtenissteentje kan na de dienst worden mee genomen.

De laatste 2 kaarsen zijn voor hen die wij niet bij name hebben genoemd, maar bij ons zijn in onze gedachten en de laatste kaars is voor hen die zijn gestorven door oorlog en geweld.

Meditatie

November is ook de maand waarin een bijzondere groep mensen een speciale Lichtjesavond houdt bij het monument dat heet 'Muur tegen geweld' (zie ook: www.muurtegen geweld.nl). Dit monument is in 2011 gerealiseerd vlakbij het dorp De Wijk en is een gedenkplaats voor mensen die door geweld om het leven zijn gekomen. Voor hun nabestaanden is het een zeer bijzondere plaats. Ikzelf wist niet van het bestaan van dit monument totdat mijn koor Spirit of Joy (RK-Wolvega) werd uitgenodigd om te zingen op de Lichtjesavond bij dit monument.

*Jouw naam blijft in ons hart,
jouw naam leeft in ons voort,
van leven en sterven kent God het geheim.*

In geloof durven we te zeggen dat liefde sterker is dan de dood. Ik hoop dat u en ik de kracht van de liefde, door God gegeven en door mensen gedeeld, zullen voelen in ons persoonlijk verdriet en gemis. God is altijd nabij om ons te dragen.

Ds Ulbe Tjallingii

Agenda voor de komende week:

Maandag 18 november –	Evangelische gezangen 2 –	vervalt
Dinsdag 19 november –	Rondom de tafel -	vervalt

Bezoek Synagoge Enschede op woensdag 20 november a.s. (dit in het kader van Kerk & Israël)

Voor deze excursie kunt u zich nog opgeven bij Harmen Bloemhof el. 06 531 840 15. Over de reis, de kosten enz. hoort u daarna. Zie ook de zondagsbrieven van 20 en 27/10.

Donderdag 21 november – Gemeenteavond - 19.30 uur Almenum**Agenda Gemeenteavond: zie ook Getijdenstroom nr 11 blz. 12. We hopen op een volle zaal.....**

19.30 uur	Welkom met koffie	/	19.40 uur	Opening met lied
19.50 uur	Begrotingen van beide colleges	/	20.10 uur	Presentatie plan bouwcommissie
20.25 uur	Jubileumkalender 250 jaar Dom van Almenum	/	20.20 uur	PAUZE
20.45 uur	Evaluatie STIL GEBED in nieuwe vorm	/	20.50 uur	Gastspreker Jannie Boonstra
21.15 uur	Opening van de koker na 25 jaar	/	21.30 uur	Afsluiting

Vrijdag 22 november –	Werkgroep eredienst,	14.00 uur	De Hoeksteen
-----------------------	----------------------	-----------	--------------

Triple orgelconcert D.V. zondagavond 24 november 2024

Het begint een traditie te worden: het triple concert op de laatste zondag van november. In drie Harlinger kerken wordt een kort orgelconcert gegeven, waarna het publiek zich naar de volgende kerk verplaatst. Dit jaar wordt is de muziek in het kader van de Eeuwigheidzondag, in de Rooms-Katholieke Kerk Christus Koning. Het concert begint om 19.30 uur in de Rooms-Katholieke Sint Michaëlkerk. Het orgel zal dit jaar gespeeld worden door David de Jong. Hij hoopt muziek uit voeren die past bij het laatromantische karakter van het Adema-orgel: werken van Marcel Dupré, Sigfrid Karg-Elert en Niels Gade. Om 20.00 uur het tweede concert in de Grote Kerk, waar Eeuwe Zijlstra, het fraaie Hinsz-orgel zal bespelen. Daarna om 20.30 uur het laatste concert, in de Haven, Noorderkade 2. Het stralende Van Vulpen-orgel van die kerk zal bespeeld worden door Sjouke Bruining. De concerten zijn vrij toegankelijk; wel is er in de Haven een collecte bij de uitgang. De Michaëlkerk en de Grote kerk worden niet verwarmd, dus ...In de Haven brandt de kachel en wordt er na afloop koffie geschonken. Van harte welkom!

OPROEP om LECTOREN

De kerkenraad is op zoek naar versterking bij de lectoren. In het afgelopen jaar zijn een aantal lectoren gestopt om diverse redenen, daardoor zouden we er heel graag een aantal lectoren bij willen hebben, zodat iedereen 1x per 10 weken aan de beurt is. Wilt u / wil jij meer informatie, bel dan gerust naar de scriba 0517 851995.

Hieronder vindt u de QR codes voor de zondagse collecte.

Voor de Diaconie (pong-collecte)**Voor de Kerk (schaal-collecte)**