

Almenum, zondag 1 december 2024
Zondag 1^e Advent

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Aagje Wouda
Lector: Carla Ozinga
Organist: Eeuwe Zijlstra



VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 98:3

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 98:4

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Aansteken kaars 1^e Advent

**Aandacht liturgische schikking van de
zondag**

door Lies Hager

Zingen: lied van Advent 433: 1, 4 en 5

1. Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

4. Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5. Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

Aansteken van de vredeskaars
Vredestekst door de voorganger

Gebed om ontferming

Lied 993

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem,

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Gesprek met de kinderen

project Kindernevendienst:
'Een nieuw begin?' / symbool: duif

Projectlied Advent

Melodie: 'Away in manger'

Dank God onze Vader, Hij heeft iets
bedacht,
een prachtig mooi plan, dat geen mens had
verwacht. Hij komt naar de wereld - in Jozefs
gezin wordt Jezus geboren: Gods nieuwe
begin.

Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,
de zoon van Maria, die Israël redt.
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een
kind
dat liefde komt brengen en 't kwaad
overwint.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 1:5-25

Zingen: Lied 444

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Orgelspel

Antwoordlied: 907: 1, 3 en 4

'Jesu, meine Freude'

1. Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen, dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnswaardig.

3. Wat gij ook aan schatten,
wereld, mag bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

4. Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Acclamatie: Lied 458 – ZO BIDDEN WIJ SAMEN: 'Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart'

Collecte

*De kinderen komen terug in de kerkzaal
en hangen hun werkje in de Adventsboom.*

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 461

1. Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

2. Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

4. Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Zegen (3x Amen)

Orgelspel

Gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting.