



DENKT U AAN ERAAN DAT DE KLOK IN DE NACHT VAN ZATERDAG OP ZONDAG EEN UUR TERUG GEZET KAN WORDEN !!

Bij deze dienst

De laatste zondag van de maand oktober lezen we nog één keer uit Jeremia. Hoorden we eerder over zijn roeping tot profeet (Jeremia 1) en over de opdracht om verbinding te zoeken met wat ons drijft en onze omgeving (Jeremia 29), vandaag luisteren we naar een godsspraak over het menselijk hart. Dat past goed bij deze 'reformatiezondag' (eind oktober). Volgende week volgt dan de dankdienst voor de oogst, voor gewas, arbeid en visserij. We zijn blij dat het nog niet nat en koud is, al worden de dagen korter en de nachten langer. Zo langs Christus ons licht is en het beeld van de nieuwe mens, mag onze hoop gevoed worden en geloof en liefde winnen aan diepgang en kracht. Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst, verbonden met allen die via beeld en geluid de dienst meevieren.

STIL GEBED vóór de dienst

De komende twee maanden is het stil gebed voorafgaand aan de dienst: tegelijk met het consistoriegebed. Meer hierover leest u in Getijdenstroom. Als het orgel stopt met spelen (ca. 9.30 uur), is er dus stil gebed in de kerk. Dit staat ook op de schermen aangegeven. Tijdens de gemeenteavond d.d. 21 november zullen we dit met u / jou evalueren.

Zondag 27 oktober 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds T.G. van der Linden - Hervormingsdag
Liturgische kleur: : **GROEN** de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Oane Zuidema / diakenen: Tia Ammeraal en Rintse Twijnstra / organist: Hielke Zandberg
Lector: Carla Ozinga / **Schriftlezing: Genesis 1 : 26-29 / Jeremia 17 : 5-10 / Efeze 4 : 21-24**
Kindernevendienst: Berber Twijnstra / oppas: Grietje Holwerda
Koster: Joop Puite / Techniek: Ele Henk Wouda en Chris Wijbenga

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

een bedrag over te maken op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Rode Kruis.

1^e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: kerk versterkt werk en positie van boeren.

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en door het verbouwen van export gewassen is de grond uitgeput. Yabima, partnerorganisatie van Kerk in Actie, stimuleert boeren te kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen voor eigen gebruik of verkoop op de lokale markt. Via trainingen leren boeren over ecologische landbouw, zodat de grond zich herstelt en om zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij niet langer zaden of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Met uw/ Jouw gift in de collecte help je boeren in zuid-Sumatra om een beter inkomen te verwerven. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie PG-Harlingen-Midlum o.v.v. collecte werelddiaconaat oktober.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 13 oktober als groet en ter bemoediging naar :

Mevr. H. Dijkstra- Haarsma, (zij heeft een gebroken arm)

Dhr. K. v.d. Tuin, (i.v.m. het overlijden van zijn vrouw)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Autodienst : zondag 27 oktober is **dhr. Tjeerd van Eijck chauffeur** van de kerkauto – tel. 06 547 468 42

Meeleven

- Afgelopen week belandde **mw. T. Bouwma-Nieuwland** in het MCL met een gebroken heup. Zij is inmiddels aan het revalideren en verhuist komende maandag tijdelijk naar De Batting. Wij wensen haar veel kracht en sterkte, mede gezien haar leeftijd (94)!
- **Mevr. Grietje van der Pol-Strikwerda** wordt a.s. dinsdag geopereerd in St. Antonius Ziekenhuis te Sneek. Een tijdje terug werd borstkanker bij haar geconstateerd. Na een aantal onderzoeken volgt nu een operatie. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen. Wij wensen haar Gods nabijheid en heel veel sterkte in de komende tijd.

Wij leven ook mee met andere gemeenteleden, die een opname wacht en aan het revalideren zijn. Niet iedereen wil genoemd worden in de zondagsbrief. Keuzes in deze moeten we van elkaar respecteren. We zijn blij dat de zorg er is, al zijn er ook wachttijden en is er personeelstekort. De zorg voor lichaam en ziel is van onschatbare waarde!

Meditatie 'De schutsmuur van uw kerk' (Lied 240)

Vorige week zondag zongen we Lied 240, een lied dat goed past bij 'Reformatiezondag' 27 oktober. De Reformatie zette het Woord weer centraal, naar de bekende gelijkenis in de Bergrede, dat men een kandelaar niet onder een emmer zet (de stomp van de traditie), maar op een standaard plaatst, zodat het licht ervan een ieder in huis en heel het huis verlicht. Tot in de inrichting van veel protestantse kerken, met een kansel in het midden, is dit terug te zien.

In de 16e eeuw waren de tegenstellingen groot en was het duidelijk wie 'de vijand' was. In deze tijd moeten we daar wat langer over nadenken. Wat houdt ons af van de goede weg van geloof, hoop en liefde? Het gebed om 'geduld en eenheid, moed en vr e' hoeft er niet minder om te zijn. De mooiste beeldspraak in Lied 240 staat wat mij betreft in vers 6: Uw woord maakt onze harten sterk, het is de schutsmuur van uw kerk. Door Gods woord staan de muren van de kerk overeind en mogen wij beschutting vinden. Het is een even 'stoer' als innig en troostrijk beeld, een combinatie die we vaker aantreffen in de buurt van 31 oktober (Hervormingsdag).

Inmiddels zijn we samen kerk in oecumenisch verband en duiden we het woord Woord inclusief, met betrekking tot alles wat ons inspireert, hoop geeft, blij maakt en bij de les houdt. Te veel om op te noemen...

*4. Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vr e.*

*6. Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.*

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

Agenda

Er ligt een rustige kerkelijke week in het verschiet, nu de scholen herfstvakantie hebben.

Het gesprek over Kerk en Isra el afgelopen dinsdagavond werd bijgewoond door 11 belangstellenden en is goed verlopen.

Komende dinsdagmiddag is er knutselen voor de kinderen, vanaf 13.30 uur in de Hoeksteen. De knutsels gaan over Gods goede schepping en gaan mee naar de oogstdienst van volgende week zondag (thema: 'Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan' - naar lied 8B, een scheppingslied voor en met de kinderen).

Oproep i.v.m. onze Oogstdienst op zondag 3 november

Op zaterdag 2 november kunt u weer fruit inleveren voor de oogstdienst op zondag 3 november. Van 10.00-12.00 uur is de diaconie aanwezig in de Hoeksteen om uw fruit/ uw bijdrage in ontvangst te nemen.

Wegens groot succes vorig jaar wil de Diaconie ook dit jaar extra aandacht geven aan mensen die ziek zijn of aan hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. U kunt een naam aan de Diaconie doorgeven d.m.v. een briefje met naam en adres in de collecte pong te doen of via de mail diaconie@pg-harlingen.nl. Dan zorgt de Diaconie ervoor dat hij/zij ook een fruitbakje ontvangt. Denkt u / denk jij met ons mee?

Nieuws van de samen aan tafel commissie.

Op **13 november** organiseren we weer een bijeenkomst om samen te eten.

Vanaf a.s. zondag (27/10) liggen de intekenlijsten in "De Grote Kerk" en in "De Haven".

Plaats: "De Haven" Noorderkade 2. Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.

Kosten: €7,50 per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden (zie voor de tel nrs. In Getijdenstroom)

Bezoek aan de synagoge van Enschede.

Beste Gemeenteleden, op woensdag 20 november a.s. gaan we in het kader van Kerk & Isra el een bezoek brengen aan de synagoge van Enschede. Volgens kenners de mooiste synagoge van Nederland. Van 12-15.30 uur.

Onze rondleider is rabbijn Jacob N. de Leeuwe. Hij is daar goed bekend omdat hij daar is opgegroeid.

Zijn vader was jarenlang Chazan in die synagoge. U kunt zich opgeven via mail naar harm.bloemhof@ziggo.nl

Of telefonisch 06-531 840 15. Over de reis, de kosten enz. hoort u daarna. Hartelijke groet, Harm Bloemhof

Overige afspraken:

Maandag 28 oktober	bijeenkomst Protestantse Bezoek Dienst	- Aanvang 14.00 uur in de Hoeksteen
Dinsdag 29 oktober	knutselmiddag voor de jeugd	- van 13.30 – 15.30 uur in de Hoeksteen
Vrijdag 1 november	moderamen overleg (voorbereiding kerkenraad 14/11)	- 9.30 uur Midlumerlaan 2-28
Zaterdag 2 november	fruit inleveren voor de Oogstdienst d.d. 3/10	- van 10.00 – 12.00 uur in de Hoeksteen.