

Orde van dienst Grote Kerk

ZWO-najaar zondag 20 oktober 2024

Voorganger: ds. Teunard van der Linden

Ouderling: Aagje Wouda

Lector: Chris Wijbenga

Muziek: Koperensemble



Muziek kopergroep

Welkom

Zingen: Lied 836

1. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas, en in hun midden stond, en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart. Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind, o, stille stem in 't hart, o stille stem in 't hart.

Votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 1 uit Liederen ter bemoediging (70 Diaconale liederen); wijze Psalm 65

1. Dit lied begroet een mens van morgen, reikhalzend tastend naar een dag geschonken zonder zorgen, een goddelijk gebaar,

geen ziekte meer, geen angst en lijden, geen haat of doodsbericht, een dag die aanbreekt en zal blijven, een wenkend vergezicht.

2. Dit lied geeft toon aan al die stemmen die ongehoord en zwaar, verduisterd een bestaan omklemmen tot vlammend Geestgebaar. Het donder wijkt, de nacht wordt lichter een ademend bestaan waarin je heel kan zijn en dichter bij God en mens mag staan.

3. Dit lied geeft stem aan al die talen opklinkend van zo ver, veelkleurend koor van leefverhalen verbonden van oudsher. Een wereld die wij zingend wensen een lichten handgebaar, oprichtend opgestane mensen tot spiegels voor elkaar.

Aansteken vredeskaars

Gebed bij de vredeskaars, door Ytie (Tekst: Kerk in Actie, Medemens, 5)

*God van het licht,
we bidden voor een wereld
vol beschadigde mensen, onworteld
gewond door geweld, gevluht en verdreven,
zonder toekomst. Wijs ons samen de weg
en verlos ons van het kwaad
in ons hart en in onze wereld.*

*God die mensen in het oog houdt,
wij bidden voor wie eenzaam is
en geen plek heeft om feest te vieren.
En voor wie verdrietig is en bang,
of geraakt door de dood.
Wees bij hen en droog alle tranen.
Wilt U hen omarmen
als mensen hen laten vallen.*

*God van het begin,
laat ons dromen van toekomst en leven,
van uw rijk dat baan breekt,
de wereld omgekeerd.
Maak ons vredestichters en liedjeszangers,
kunstenaars en grappenmakers,
mensen op weg naar een hemel op aarde.*

Zingen: Lied 1009

1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2. Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Moment met de kinderen

Rainbow vertelt over Moldavië

Zingen: Lied 348:1 en 8

1. Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

8. En laat de mond
der kinderen, die we U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam
belijden: wij leven vast in uw verbond.

1e Schriftlezing: Jeremia 29:1-14

2e Schriftlezing: Mattheus 5:13-16

Zingen: Lied 240: 4, 5 en 6

4. Blijf Heer ons met uw woord nabij
en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee,
geduld en eenheid, moed en vrêe.

5. Het is niet onze zaak, o Heer,
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.
Wil allen trouw terzijde staan,
die op uw wegen willen gaan.

6. Uw woord maakt onze harten sterk,
het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij Heer,
buiten uw woord niets zoeken meer.

Overdenking

Muziek kopergroep

Antwoordlied 838: 1 en 3

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Dankgebed en voorbeden

Impressie opvangcentrum Betania, Moldavië

Aankondiging collecte en collecte

Slotlied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Zegen met gezongen Amen

Muziek kopergroep