



Bij deze dienst

15 september is de dertiende zondag van de zomer. Emeritus ds. mw. Rinske Nijendijk-Crossen gaat deze zondagmorgen bij ons voor. Fijn om haar weer eens in ons midden te mogen hebben. 15 september wordt ook wel Vredeszondag genoemd. We zullen hier zeker bij stil staan, allereerst bij het aansteken van de Vredeskaars en als u na de dienst de kerk verlaat, krijgt u weer de Vredeskrant uitgereikt. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst, ook verbonden met allen die via beeld en geluid de dienst volgen.

Zondag 8 september 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. mw. R. Nijendijk-Crossen - Vredeszondag

Liturgische kleur: : **GROEN** de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / Elly de Wind en Evelien de Boer / organist : Eeuwe Zijlstra
Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezing : Deut. 13 : 1-5 en Marcus 9 : 30 - 37**
Kindernevendienst: Jet Twijnstra / oppas : Grietje Holwerda
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte** en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte deze zondag is bestemd voor Kerk in Actie : seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia.

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en Colombianen die rolverdeling heel normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dreigen dat te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, beschermen en begeleiden. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rek.nr. NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Colombia.

Omzien naar elkaar :

De bloemen gaan zondag 15 september als groet en ter bemoediging naar :

Mevr. W. v.d. Meij- Feikema, De Spiker kamer 186 (ter bemoediging)

Mevr. J. Hiemstra, Harlinga, app 325 (is weer thuis uit het ziekenhuis)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

- Mw. Porsius-de Graaf verbleef twee weken in het MCL. Zij hoopt de komende week weer thuis te komen en daar verder te herstellen. Wij wensen haar kracht en sterkte.
- Mw. Lies Hager onderging opnieuw enkele onderzoeken. Voorlopig wordt er niets gedaan, over een paar maanden moet ze weer door de scan.
- Mw. Jeane van Griethuijsen

Het lijstje met zieken is best langer dan hierboven staat geschreven. Maar niet iedereen wil dat dit op de zondagsbrief bekend wordt gemaakt. Maar wij denken ook aan u/ aan jou in onze gedachten en gebeden en wensen allen die zorg dragen om hun gezondheid of om een geliefd familielid, heel veel sterkte en Gods nabijheid.

Dienst (en) volgende week:

Zondag 22 september – 10.00 uur - Grote Kerk – Voorganger ds. T.G. van der Linden - Startzondag
Ouderling: Eerde de Vries - lector Syds Keuning – organist Eeuwe Zijlstra

Zondag 22 september - 10.30 uur – de Batting – voorganger mw. C. Bos-Switjnk
organist dhr GerritJan.Elsinga - ouderling Annie van der Kooi-Zegel

Meditatie: VRUCHT DRAGEN

De zomer ligt weer achter ons, maar in de natuur om ons heen nemen we nog steeds het vrucht dragen waar. Er is een overvloed van vruchten en bessen. De oranje rode kleuren van rozenbottels en de vlier met zijn zwartpaarse bessen.

De kinderen zijn aan het kastanjes zoeken en de oranje pompoenen dragen de zomerwarmte nog steeds mee in hun kleur.

De sappige appels en peren zijn of worden geoogst en de zonnebloemen hebben afscheid genomen van de zomer.

Hemelsleutels geven nog ver in deze tijd kleur, met hun diep roze uiterlijk en doen hun naam eer aan door hoog naar de hemel te wijzen. Rozen houden hun bloei stug vol tot de eerste nachtvorst aanbreekt en de imker is begonnen om de honing uit de raten te slingeren.

Zo is de natuur nog steeds in beweging en zou ik nog wel even door kunnen gaan met het opsommen van de diverse activiteiten die ook in deze tijd nog moeten gebeuren.

En niet alleen kunnen struiken en/of bomen vrucht dragen, ook bij mensen is het motto: vrucht dragen.

Als we dat horen, denken we te begrijpen wat daar mee wordt bedoeld. Vrucht dragen betekend productief zijn, winst maken, groei tot stand brengen. Kortom op alle manieren naar buiten toe actief zijn.

Maar in het boek over het leven, de Bijbel, gaat het helemaal niet om prestaties die we moeten leveren. Daar gaat het om het hebben van een soort innerlijke relatie met de Bron van het leven, die hecht genoeg moet zijn om die krachten te ontwikkelen, waaruit menselijkerwijs zoiets als leven kan groeien.

De diepere betekenis is niet dat we prestaties moeten leveren maar dat we er voor elkaar moeten zijn.

Een paar voorbeelden: wanneer we elkaar vooruit willen helpen, betekend dit dat we geen onverbiddelijke eisen aan elkaar mogen stellen.

En juist door de ander vrij te laten, raken we zelf dieper verbonden met de wortels van ons eigen leven.

Dat betekent, zoals in de natuur om ons heen: de ander anders durven laten zijn, alles in zijn verscheidenheid er laten zijn en waarderen.

Denk nooit dat jij, dat wij niets waard zijn, dat wij maar kleine vruchtjes kunnen voortbrengen. Want zoals iedere vrucht uniek is in zijn soort, zijn wij als mensen ook uniek. Uniek en groot voor God. Wij hebben allemaal onze eigen talenten gekregen van de Schepper, wij zijn allemaal unieke mensen, vrucht dragers God ter eer en onze naaste tot heil.

Met een hartelijke groet van uw scriba, avdk-z

Vredesweek 14 - 22 september

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe vrede eruitziet en hoe die tot stand komt gaat iedereen aan.

Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen in heel Nederland de Vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten worden georganiseerd. Ben jij er ook bij?

De eerste zondag van de Vredesweek (15 september) geldt als Vredeszondag.

Het thema van de vredesweek dit jaar is: **Samen voor vrede. Nu !** – een duidelijk statement, dat vraagt om woorden, daden en gebeden. We mogen vrede najagen: met onszelf, in relaties en onze omgeving, vrede, saamhorigheid en rechtvaardigheid in eigen land en vrede en gerechtigheid wereldwijd. Meer informatie is te vinden op www.paxvoorvrede.nl

OPEN MONUMENTENDAG op zaterdag 14 september.

In het kader van Open Monumentendag is de Grote Kerk de gehele dag vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur geopend.

Een stadsgids is in de kerk aanwezig om meer te vertellen over de Dom van Almenum. Ons prachtige Hinz-orgel, zelf al een monument zal 2x een half uur worden bespeeld door organist Siegfried Derks.

In het kade van **TSJERKEPAED 2024** is dit ook de laatste zaterdagmiddag dat de Nicolaaskerk te Midlum is geopend. Met een expositie van prachtige foto's, gemaakt door de Fotoclub Kimswordt waaronder ook een aantal gemeenteleden.

Gastvrouwen en – heren heten u van harte welkom met een bakje thee of koffie.

Agenda in de komende week: Donderdag 19 september 19.30 uur kerkenraad de Hoeksteen

UITNODIGING

Bij deze wordt je uitgenodigd voor de laatste gezinsdienst die wij gaan organiseren. Deze dienst zal worden gehouden op:

Zondag 29 september in de Sint Joriskerk in Oosterbierum - aanvang : 10 uur - voorganger; Ds. I de Rouwe.

Het thema is **“Jij bent Geliefd”** Muzikale medewerking; Andre van de Meer en band

Na ruim 50 jaar stoppen we met het organiseren van de bijzondere diensten.

We willen iedereen bedanken voor de kerkelijke gastvrijheid en medewerking van de gemeentes in de regio.

Met vriendelijke groet, namens de commissie, Akkie Jukema - Ivonne Brander - Corry Broos en Adeline Jukema