



Bij deze dienst

Vanmorgen is het de tweede zondag van de herfst. Gastvoorganger is emeritus ds. Han Dondorp uit Franeker. Tijdens deze dienst herdenken wij een tweetal overleden gemeenteleden (zie onder). De gedenkstenen met de naam van de overledenen worden in de gedachtenisschaal gelegd op de nieuwe gedachtenistafel voorin de kerk (links). De gedachteniskaars op deze tafel brandt vanwege beide In Memoriams ook. We wensen elkaar een fijne viering en weten ons daarbij verbonden met wie digitaal de dienst meevieren.

Zondag 29 september 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. H.C. Dondorp

Liturgische kleur: : **GROEN** de dienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl

Ouderling van dienst: Aagje Wouda / diakenen: Sissy de Boer en Evelien de Boer / organist : Ulbe Tjallingii

Lector: Wibbina Schaap / **Schriftlezing : Deut. 6:17 / 20-25 en Marcus 9: 38-50 / 10 : 13-15**

Kindernevendienst: Anne van Eijck / oppas : Jet Twijnstra

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 29 september als groet en ter bemoediging naar :

Mevr. Schouwstra, (het is een jaar geleden, dat haar man is overleden.)

Dhr. C. Doorn, (ter bemoediging)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Op het moment van schrijven zijn er gemeenteleden die (nog) in onzekerheid zijn n.a.v. een vooronderzoek. Wij wensen hen sterkte en kracht. We leven ook mee met hen die al een behandeling staat te wachten of daaraan zijn begonnen.

Ook gaan onze gedachten uit naar hen die in de afgelopen periode afscheid moesten nemen van een geliefd mensenkind, of het nog maar kort is geleden of al langer, het gemis went nooit.

Dan zijn er gemeenteleden die in of buiten Harlingen in verzorgingstehuizen verblijven, vaak na een lange en moeizame aanlooptijd. Het valt niet mee om niet meer in de vertrouwde omgeving te kunnen zijn. Een bezoekje of een kaartje wordt dan zeker op prijs gesteld.

Wij wensen allen sterkte en troost en Gods nabijheid.

Overlijdensberichten:

- Op 26 september is **dhr. Cor Hoogeveen** overleden, hij was 81 jaar. Sinds februari 2023 woonde hij in De Spiker.

De afscheidsbijeenkomst is woensdagmiddag a.s. in de Grote Kerk, om 13:00 uur, condoleren vanaf 12:30 uur.

- Eveneens op 26 september is **mevr. Tine Jukema** overleden, zij woonde in Keningstate, Franeker en werd 88 jaar.

De afscheidsdienst is dinsdag 1 oktober om 13:30 uur in de St. Joris-Tsjerke te Oosterbierum, het condoleren begint om 13:00 uur.

Wij wensen de familie Hoogeveen en de familie Jukema heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid.

A.s. zondag worden beide gemeenteleden herdacht in de morgendienst.

Autodienst:

Het weer wordt onstuimiger, maar u wilt toch graag persoonlijk de kerkdienst bijwonen en weet niet hoe naar de kerk te komen ?

Er zijn gemeenteleden die u graag willen ophalen. Voor deze zondag is **Ids Albertsma** chauffeur van de kerkauto.

Tel. 0517 412721

Dienst (en) volgende week:

Zondag 6 oktober – 9.30 uur -	Grote Kerk –	Voorganger T.G. van der Linden (Israëlzondag m.m.v. de Cantorij)
10.30 uur -	de Batting -	Ouderling: Oane Zuidema - lector Jet Twijnstra – organist Eeuwe Zijlstra voorganger mevr. de Boer - organist GerritJan Elsinga

Agenda de komende week:

Vrijdag 4 oktober 13.30 uur	Moderamen-overleg	Midlumerlaan 2-28
-----------------------------	-------------------	-------------------

Meditatie *'Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Heer'* **Jes.60:1**

De oproep om op te staan, klinkt in elk mensenleven anders: ieder mens heeft zijn eigen aardigheden, en die vragen soms om correctie. Moeheid, luiheid, arrogantie, gemakzucht, hoekigheid, gierigheid, ongeloof - noem alles maar op, waarop je mag en moet opstaan, wil het licht schijnen in huis, zonder dat het verduisterd wordt (Bergrede). Jesaja spreekt het volk in ballingschap aan. Het mag opstaan en terugkeren naar huis. Er is ook een collectief opstaan, zoals bij de wederopbouw na de tweede wereldoorlog, na de val van de Berlijnse muur en na de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika. Daar ben je en zijn wij met elkaar niet zomaar thuis. Opstaan is een moment, maar een proces, een strijd en een worsteling, bijvoorbeeld om van een verslaving af te komen. Gelukkig is er een dragende kracht: die van het Paasgeheim en de opstanding van Christus. Daar leven wij van en dat geeft ons vaste bodem onder de voeten, om de schaduwmen, die ons licht achtervolgt, van ons af te schudden en monter en wakker de dag te prijzen, eer de avond valt.

*Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doên,
en Christus zal over u lichten!*

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Start catechese

Zondagavond 29 september start de catechesegroep van 12 t/m16 jaar. Deze komt om en om met de Jeugdkerk samen op zondagavond in De Hoeksteen. De eerste avond is met samen eten en wordt er gestart om 18.00 uur. De jongeren ontvangen een aparte uitnodiging hiervoor via de App-groep. We wensen hen weer een mooi seizoen.

Muzikale middag

Wanneer: Zaterdag 5 oktober 2024 / **Waar:** De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten
Inloop: Vanaf 13.30 uur / **Sluiting:** 16.00 uur

Yes! Het wordt weer een feest! Verschillende muziekgroepen komen en jij komt toch ook? Of



je nu wel of geen beperking hebt, iedereen is welkom.

De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Beperking) nodigt jullie allemaal uit om te komen luisteren en mee te zingen, om te dansen en te klappen. Het mag allemaal.

Je kunt ook drinken krijgen met wat lekkers erbij. En weet je wat zo mooi is?

Alles is gratis. Ja, ja, gratis. Dus ik zou zeggen kom en vier het feest met ons mee.

Ds. Piet Hulshof, secretaris / Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl



Uitnodiging voor kerkenraad, werkgroep Kerk en Israël en gemeenteleden

Inspiratie- en bemoedigingsavond Israël D.V. donderdagavond 10 oktober 2024

Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden - Zaal open: 19:15 uur - Aanvang: 19:45 uur

Sprekers: ds. Henk Poot (emeritus PKN predikant) over Israël en de kerk

Dirk van Genderen (oud hoofdredacteur EO-Visie) over Israël en de media

Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden.

De Classicale werkgroep Kerk & Israël PKN Fryslân nodigt u uit voor een provinciale inspiratie- en bemoedigingsavond Israël. We maken ons even los van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en richten ons op de Bijbelse boodschap over Israël en de Kerk.

Hoe vindt deze boodschap ingang in de media en welke gevolgen heeft dat voor onze denkwijze?

Kerk en Israëlavond

Op 22 oktober is er een bezinningsavond over Kerk & Israël. Uitgangspunt van gesprek vormt de brochure van de PKN uit 2021: **'Onopzegbaar verbonden**.

Handreiking voor een kerk breed gesprek over Kerk& Israël.' Ook de actualiteit van de huidige situatie in en rond Israël is onderwerp van gesprek vanuit de vraag wat deze situatie doet met onze verbondenheid.

Gespreksleiders zijn Harmen Bloemhof en ds. Teunard van der Linden. De avond is in De Hoeksteen, aanvang 20.00 u