

Grote Kerk Harlingen
startzondag 22 sept 2024,
aanvang 10.00 uur
gezinsviering

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Eerde de Vries
Lector: Syds Keuning
Organist: Eeuwe Zijlstra



VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom

Zingen: Lied 280: 1 t/m 5

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Stil gebed, votum en groet

Moment met de kinderen (1)

Tien mooie regels! 1 t/m 5

51 Het lied van de tien woorden
Tekst en muziek: Evoline Storm
Tien Woor-den, Tien Woor-den, die wij van Mo-zes
hoor-den, be-te-ke-nen nu nog al-tijd: 't is de Heer die be-vrijdt!

Zingen: Psalm 86: 4 en 5

4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam

tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wonderen aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

Aansteken vredeskaars
en vredestekst

Zingen: Lied 1010: 2 en 4

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een leven teken,
Uw vrede wint de strijd.

Gebed van verootmoediging

Moment met de kinderen (2)

Tien mooie regels! 6 t/m 10

Zingen: Lied 923: 2 en 3

2. Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

3. Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gebed

Mozes ging de berg op
daar zag hij het licht.
Toen hij van de berg kwam,

straalde zijn gezicht.
Maak mij net als Mozes:
Maak mij
tot een stralend licht,
nu en altijd
door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

(de kinderen nemen plaats rond de kleurtafel)

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Exodus 24:12-18

Zingen Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt (2x)

Verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Moment met de kinderen (3)

Antwoordlied: melodie 'Jezus zegt
dat Hij hier van ons verwacht'

Lied op de Tien Woorden

W. Steenbergen-Kaptein, 'De tien woorden'

1. Ken je Gods geboden / van 1 tot tien?
God laat zo zijn wil / voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er / ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil / dat maakt pas vrij!

2. Eén, zo zegt de Heer / niemand is als God
om zijn naam te eren / gaf Hij zijn gebod
twee: maak dan geen beelden / Hij is altijd meer
dien geen and're machten / dan God de Heer!

3. Drie: dat is de naam / van de hoge God -
Hij vraagt ook aan jou / dat je niet met Hem spot
Vier dat is de rustdag / dag van onze Heer.
Elke dan een feestdag / vandaag ook weer.

4. Vijfde woord van God / blijf je ouders trouw
denk aan wat zij deden / in hun zorg voor jou
Zes: je moet niet haten / dat brengt veel verdriet
schelden, slaan en schoppen / doe het niet!

5. Zeven is Gods woord / ja probeer het maar
dwars door dik en dun / te houden van elkaar
Acht: je mag niet stelen / wat van and'ren is
ben je niet tevreden / dan gaat het mis.

6. Negen: spreek geen kwaad / en maak
niemand zwart
zeg alleen de waarheid / uit een zuiver hart
Tien: wees niet jaloers op / wat een ander heeft
je wordt heel gelukkig / als je zo leeft!

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

ZENDING

Slotlied: Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Aan uw daag'lijks leven
Uw gezin uw werk
Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Neem van hieruit vrede
Vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

Orgelspel

*Wij verlaten de kerk via de zuidingang en stellen
ons buiten op voor de oecumenische zegenwens
met de gezamenlijke kerken
van de Werkgemeenschap in Harlingen,
met samenzang, begeleid door de band
van het Leger des Heils.*