

KOMPAS



VORMING & TOERUSTING

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2024-2025



Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum

vindplaats van |
geloof, hoop en liefde |

De afbeelding op de voorzijde is een replica van de wind-/kompasroos op een zeekaart van de Middellandse Zee en omliggende kustgebieden, in 1492 gemaakt door de Portugese zeevaarder, navigator en cartograaf Jorge de Aguiar. Maker van de replica is Joaquim Alves Gaspar, gepensioneerd marineofficier en onderzoeker aan het *Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie* aan de Universiteit van Lissabon.

De heer Gaspar heeft toestemming gegeven de afgebeelde replica te gebruiken onder voorwaarde van de bronvermelding 'Joaquim Alves Gaspar, Wikimedia Commons, June 2007'.

Het 'croix pattée' of breedarmige kruis in de ring met afkortingen van traditionele windnamen wijst naar Jeruzalem in het oosten.

Inhoudsopgave

Woord vooraf 2024–2025	2
* Seizoenopening 2024–2025	3
Startzondag 22 september	3
Psalm 16 beluisterd	4
* Oecumene	5
Vredesweek 14–22 september	5
Oecumenische zegenwens 22 september	5
Bezoek <i>Sint-Nicolaaskerk</i> , <i>St. Nicolaasga</i> & <i>Papageno Huis Fryslân</i> in Lemmer	5
Tripelconcert 'Voleinding' 24 november	6
Wereldgebedsdag 7 maart	6
Liederen, proza en poëzie 4 mei	6
Bevrijdingsconcert 5 mei	7
* Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen	8
Kindernevendienst (KND)	8
Huiscatechese jongeren	8
Sirkelslag KIDS/YOUNG	8
Jeugdkerk	9
Kidsclub	9
Gezinscatechese	9
Belijdeniscatechese	10
JOE (<i>Jongvolwassenen Ontmoeten Elkaar</i>)	10
* Cursussen en gesprekskringen	11
Groothuisbezoek	11
Gesprekskring 'Almenum'	11
Bijbelgesprekskring	11
Literatuurkring	11
Gesprekskring <i>Rondom de tafel</i>	12
* Themabijeenkomsten	13
Een avond over de schoonheid en samenhang van de natuur	13
Twee gespreksavonden <i>Zingend Geloven</i>	13
Twee avonden 'Dichter bij Barnard'	13
Scheppingsverhalen in de Bijbel	14
Kerk & Israël	15
Een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach	15

* Overige activiteiten	16
Breicafé	16
De Inbreng	16
Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i>	17
De koffieochtenden	18
Liederen van Johannes de Heer	18
Zingen in Midlum	18
Beknopte jaarkalender V & T-activiteiten 2024–2025	19

Woord vooraf 2024–2025

De kerk is een plaats van bezinning, ontmoeting en gesprek, op zondag en door de week. Dit programmaboekje zet de activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting voor het seizoen 2024-2025 voor u op een rijtje. Vertrouwde activiteiten, oecumenische activiteiten en nieuwe activiteiten: samen weer een gevarieerd aanbod aan 'winteractiviteiten'!

Van een aantal programma's is de definitieve invulling nog niet bekend. Daarover informeren de *Zondagsbrief*, *Getijdenstroom* en de website.

Wij nodigen u graag uit deel te nemen aan de programma's in dit boekje, die er zijn voor leden en liefhebbers, vrienden en voorbijgangers.

Het jaar 2025 is een bijzonder jaar. Wij staan dan stil bij 250 jaar Grote Kerk. De jubileumcommissie presenteert vanaf april 2025 haar programma, reden om het programma voor Vorming & Toerusting niet helemaal vol te plannen. Het aanbod komt vanaf genoemde datum van twee kanten.

De kerk leeft!

De werkgroep Vorming & Toerusting,

Harmen Bloemhof, lid

Ad van der Kam, secretaris

Annie van der Kooi-Zegel, lid

ds. Teunard van der Linden, voorzitter

E-mailadres werkgroep: toerusting@pg-harlingen.nl

Een beknopte jaarkalender met een overzicht van de geplande activiteiten in het seizoen 2024–2025 vindt u op de blz. 19–20.

De werkgroep hoopt dat deze kalender u stimuleert om de data van de activiteiten waarvoor u belangstelling hebt nu al in uw agenda te noteren en u helpt om uzelf tijdig voor die activiteiten op te geven.

Tijdige opgave werkt mee aan een goede voorbereiding van een activiteit!

* Seizoenopening 2024–2025

Psalm 16 – Behoed mij, God, ik schuil bij U

Een stil gebed van David

Behoed mij, God, ik schuil bij U.

Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’

Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo liefhad, zeg ik: ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschermt.

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

(Tekst ontleend aan de NBV21)

Startzondag 22 september

Op zondag 22 september vindt de startzondag plaats bij de opening van het nieuwe seizoen, rond het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: *Als nieuw!* In Gods Koninkrijk gelden nieuwe verhoudingen en is ruimte voor mensen van alle rangen, standen, huidskleur en komaf. De kerk mag daarvan nu al iets laten zien. Gezamenlijk mogen wij zingen en getuigen van Gods genade en een gastvrije kring vormen.

De startdienst is van 10.00–11.00 uur, met vanaf 9.30 uur inloop en koffiedrinken. Daarna volgt de oecumenische zegenwens buiten op de kerkplein, vanaf 11.15 uur (zie blz. 5).

Psalm 16 beluisterd

De afgelopen twee jaar openden we het seizoen met een Psalm, van diverse kanten belicht en vertolkt in verschillende tradities. De deelnemers waren enthousiast over deze opzet. Hoe kan één lied op zoveel wijzen vertolkt worden en muzikaal inspireren?

Dit jaar starten we het seizoen (na Psalm 1 en 8) met Psalm 16, besproken en beluisterd in meerstemmige muziek, met orgelbegeleiding en 'puur gezongen'. We luisteren en zingen mee en studeren ook op de woorden van de dichter. Met luisteren begint het goede leven!

Inleider: ds. Teunard van der Linden

Datum en tijd: maandag 23 september, om 19.30 uur

Plaats: De Hoeksteen

Graag uw opgave van tevoren i.v.m. de materialen: tglingen@gmail.com,

☎ 06-2674 1115

De Grote Kerk



1775-2025

* Oecumene

Vredesweek 14–22 september

Elke derde week in september is de nationale Vredesweek, georganiseerd door PAX. In het hele land worden deze week activiteiten en samenkomsten georganiseerd: filmavonden, festivals, maaltijden, masterclasses, vieringen, debatten, enzovoort. De eerste zondag van de Vredesweek (15 september) geldt als Vredeszondag.

Het thema van de vredesweek dit jaar is: *Samen voor vrede. Nu!* – een duidelijk statement, dat vraagt om woorden, daden en gebeden. We mogen vrede najagen: met onszelf, in relaties en onze omgeving, vrede, saamhorigheid en rechtvaardigheid in eigen land en vrede en gerechtigheid wereldwijd.

U ontvangt op 15 september een Vredeskrant met uitwerkingen en suggesties.

Meer informatie is te vinden op www.paxvoorvrede.nl.

Contactpersonen: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com,

☎ 06–2674 1115

Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl,

☎ 06–5318 4015

Oecumenische zegenwens 22 september

Aan het eind van de Vredesweek ontmoeten de kerken in Harlingen, verenigd in de Werkgemeenschap van Kerken, elkaar weer voor een bijzonder zegenmoment in de open lucht.

De deelnemende kerken beginnen de dienst elk in hun eigen gebouw, om deze gezamenlijk te besluiten met een openbaar zegenmoment voor kerk, stad en wereld. Dit doen we buiten op het grasveld rond de Grote Kerk. We vieren gezamenlijk de ene, ondeelbare zegen, waaruit wij mogen leven.

De start buiten is om 11.15 uur. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band van het Leger des Heils. Na afloop is er koffiedrinken en gelegenheid tot ontmoeting.

Bezoek *Sint-Nicolaaskerk*, *St. Nicolaasga* & *Papageno Huis Fryslân* in Lemmer

Op zaterdag 9 november 2024 is er voor belangstellende Harlingers gelegenheid de rooms-katholieke *Sint-Nicolaaskerk* in Sint Nicolaasga te bezichtigen. De *Sint-Nicolaaskerk* behoort met nog vijf andere roomskatholieke kerken tot de Heilige Christoffelparochie.

– In de *Sint-Nicolaaskerk* zijn we te gast van 13.30 tot 15.00 uur. Rondleider en verteller daar is Dirk Hylkema. Hij is goed bekend met het bouwproces in de 19e eeuw: de architect, het ontwerp, de bouw en inrichting van de kerk.

Voor wie dat wil, is de toren te beklimmen. Op het terrein van de kerk is in het verleden een Lourdesgrot gebouwd. Ook deze is te bezichtigen. We sluiten af met een kopje koffie of thee.

– Van 15.30 tot 17.00 uur bezoeken we het *Papageno Huis Fryslân*, gevestigd in een bijgebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Wiepke Hofstraat 2 te Lemmer. Dit huis is een van de initiatieven van de *Stichting Papageno*, door Jaap en Aaltje van Zweden opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen in hun ontwikkeling.

In het *Papageno Huis Fryslân* is alles erop gericht jongeren met autisme op weg te helpen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst, onder meer door deze jongeren zoveel mogelijk kennis te laten maken met de buitenwereld.

Daarom is het *Papageno Huis Fryslân* ook publiek toegankelijk voor bijeenkomsten, exposities en optredens. Een aantal professionals en veel vrijwilligers geven leiding aan en ondersteunen dit werk. Zie voor meer informatie de website <https://www.papagenohuisfryslan.nl/over-ons>. Gastvrouw tijdens ons bezoek is Jitta Huizinga.

NB: De eigen bijdrage voor deelname aan deze excursie is € 5,00 per persoon

Datum en tijd: zaterdag 9 november, 13.30–17.00 uur

Verzamelaarsplaats: De Bazuin 6 (bij de fam. Bloemhof)

Opgave bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06–5318 4015

Tripelconcert 'Voleinding' 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is er opnieuw een bijzonder concert op drie stadsorgels: in De Haven, de Grote Kerk en de St. Michaëlkerk. De organisten spelen elk 20 minuten muziek die in het teken staat van *Zondag Voleinding*. Het laatste nummer is een samenzanglied.

De deelnemers trekken van kerk naar kerk. Het programma duurt 3 x 20 minuten, plus de verplaatstijd. De entree is gratis. In de laatste kerk wordt bij de uitgang een collecte gehouden. Nadere berichtgeving over het programma volgt later.

Datum en tijd: zondag 24 november 2024, aanvang 19.30 uur

Plaats: De Haven, Grote Kerk en St. Michaëlkerk

Contactpersoon: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com,

☎ 06–2674 1115

Wereldgebedsdag 7 maart

We houden ook dit jaar weer een gezamenlijke vesper op Wereldgebedsdag, vrijdag 7 maart. Wereldgebedsdag wordt telkens voorbereid door een andere geloofsgemeenschap ergens in de wereld. Daar sluiten wij in Harlingen bij aan. Nadere informatie over de locatie, de aanvangstijd en de invulling volgt later.

Liederen, proza en poëzie 4 mei

Na afloop van de Nationale Dodenherdenking is er een samenkomst in De Haven, met liederen, proza en poëzie. De samenkomst wordt voorbereid door de Werkgemeenschap van Kerken.

Aanvang: 20.45 uur

Bevrijdingsconcert 5 mei

In verband met de viering van 80 jaar bevrijding wordt het bevrijdingsconcert in de Grote Kerk op 5 mei in 2025 georganiseerd door de Stichting BENG, in opdracht van de gemeente Harlingen.

Meer informatie over opzet en aanvangstijd van dit concert kunt u tegen die tijd vinden in de lokale media.



Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht,—
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na 't donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius:—een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
'Wij slaan het oog tot U omhoog.'

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist'ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad—
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Oorlogsjaar 1941

(Ida Gerhardt, *Verzamelde Gedichten*, Amsterdam 1980, blz. 83)

* Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Kindernevendienst (KND)

Onze gemeente kent een wekelijkse kindernevendienst, die is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen vieren het eerste gedeelte van de eredienst mee in de kerk. De voorganger gaat met hen in gesprek over het onderwerp of de actualiteit, waarna een kinderlied gezongen wordt en de kinderen in hun eigen ruimte een kleine viering met verwerking hebben. Later komen zij weer terug in de kerk.

Voorafgaand aan Kerst en Pasen volgen we een bijzonder project aan de hand van *Kind op Zondag*. Ook bij feestelijke en bijzondere momenten laten de kinderen van zich horen.

Op de laatste zondag voor de vakantie nemen de oudste kinderen afscheid tijdens de 'brugdienst' (overstapdienst).

Wanneer: elke zondag

Locatie en tijd: De Hoeksteen, tijdens de erediensten op zondag

Contactpersonen: Carla Ozinga, s.c.ozinga@ziggo.nl

ds. Teunard van der Linden, tglinden@gmail.com,

☎ 06-2674 1115

Huiscatechese jongeren

Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar is er een huiscatechesegroep in De Hoeksteen, die elke maand bij elkaar komt op zondagavond. Er wordt gestart met een gezellige bijeenkomst. Alle jongeren krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Voor de 17+ groep is er een aanbod verspreid over het jaar. Via een *Whats-App*groep houden de deelnemers en de leiding onderling contact.

Leiding en info: ds. Teunard van der Linden, tglinden@gmail.com,

☎ 06-2674 1115

Plaats en tijd huiscatechese: De Hoeksteen, om 19.00 uur

Data huiscatechese: 29 september (startdatum), 20 oktober, 24 november en 15 december 2024; 26 januari, 16 februari, 23 maart en 18 mei 2025.

Sirkelslag KIDS/YOUNG

Sirkelslag is een laagdrempelig spel bedoeld om jongeren te betrekken bij activiteiten van de kerk. Het thema van Sirkelslag KIDS en Sirkelslag YOUNG is dit jaar *Als nieuw!* Dit jaarthema gaat over leven in het licht van Gods Koninkrijk en over het nemen van verantwoordelijkheid voor de medemens en de schepping. Hoe je dat doet? Speel mee met Sirkelslag en ontdek wat het jaarthema voor jou kan betekenen!

Sirkelslag KIDS wordt gespeeld op vrijdagavond 18 oktober (bij de Kidsclub), Sirkelslag YOUNG op zondag 13 oktober (tijdens de Jeugdkerk). Meer informatie wordt te zijner tijd gegeven op de Jeugdpagina van *Getijdenstroom*.

Plaats: De Hoeksteen

Jeugdkerk

Zit je op de middelbare school, dan ben je van harte welkom bij de Jeugdkerk. Jeugdkerk is een dienst speciaal voor jongeren en **wordt (meestal) gehouden op de tweede zondag van de maand**. We komen bij elkaar op de zolder van De Hoeksteen en beginnen om 9.30 uur.

Tijdens de Jeugdkerk lezen we een Bijbelverhaal en denken we na over wat het Bijbelverhaal voor ons kan betekenen. We praten erover, luisteren naar bijpassende liederen of gaan creatief aan de slag: we knutselen over het verhaal, bedenken er een gedicht bij of spelen het uit.

Ieder seizoen sluiten we af met een gezamenlijk ontbijt. Soms houden we een 'bakactie': we bakken dan iets lekkers, dat we tijdens het koffie/thee drinken na de reguliere kerkdienst verkopen voor een goed doel van de ZWO.

In *Getijdenstroom* kun je precies lezen wanneer er Jeugdkerk is. Maar we hebben ook een groepsapp waarin we je op de hoogte houden. Voel je welkom! En neem gerust ook een vriend(in) mee!

Info: Jet Twijnstra, ☎ 06–1636 8526, jettwijnstra@hetnet.nl

Leiding: Jet Twijnstra en Hendrik Sijtsma, ☎ 06–2490 3461

Plaats: De Hoeksteen (bij de Grote Kerk)

Dag en tijd: elke tweede zondag van de maand, 9.30 uur (zie ook Jeugdpagina *Getijdenstroom/kerkdiensten*)

Kidsclub

Zit je in groep 5–8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom op de Kidsclub. We doen met elkaar spelletjes, kijken een film, houden een knutselavond en luisteren naar elkaar.

We vormen ons eigen clubje, waar iedereen welkom is. Dus neem gerust ook een keer een vriendje of vriendinnetje mee. Af en toe doen we ook iets speciaals, een lekkere paasbrunch bijvoorbeeld in de Grote Kerk.

We verwachten op vrijdagavond 18 oktober 2024 te beginnen met Sirkelslag KIDS (zie blz. 8) in De Hoeksteen, Kerkpad 32 (bij de Grote Kerk).

Info: Marije Bouma, ☎ 06–2510 0474

Dag en tijd: een keer in de maand op een vrijdagavond van van 19:00 tot 20.00 of 20.30 uur (afhankelijk van de activiteit)

Volgende clubdata: 15 november 2024; 17 januari, 21 februari, 14 maart, zondag 13 april (paasbrunch), 16 mei en 13 juni 2025.

Gezinscatechese

In het voorjaar van 2025 is er voor alle kinderen van de basisschool gezinscatechese. We staan dan twee avonden stil bij 'kind en Doop' en 'kind en Avondmaal'. Ook de (groot)ouders zijn welkom op deze avonden.

Coördinator: ds. Teunard van der Linden, tglinden@gmail.com, ☎ 06–2674 1115

Locatie en tijd: De Hoeksteen, 18.30–19.15 uur

Data maandag 19 en maandag 26 mei

Belijdeniscatechese

Op basis van persoonlijke gesprekken op weg gaan naar je openbare geloofsbelijdenis: naar 'Ja zeggen' tegen je doop, Vader, Zoon en Geest. Dat is de route van de belijdeniscatechese.

Later in het jaar ontmoeten de kandidaten elkaar in groepsverband, in voorbereiding op de belijdenisdienst. Deze vindt plaats tijdens de Paaswake.

Meer informatie en opgave bij: ds. Teunard van der Linden,

tglingen@gmail.com, ☎ 06-2674 1115

JOE (Jongvolwassenen Ontmoeten Elkaar)

Deze gesprekskring komt tijdens het seizoen een aantal keer bij elkaar. Doel is elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren rondom een onderwerp dat aanspreekt. De samenkomsten zijn verspreid bij de deelnemers thuis.

Gespreksleider: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com,

☎ 06-2674 1115

Data, tijd en plaats: in overleg

Eerste bijeenkomst: maandag 21 oktober, 20.00 uur, Marnehiem 42 (pastorie)

Een zaaier zaaide zaad in 't rond

Een lied 'voor jong en oud'

- solo* 1 Een zaaier zaaide zaad in 't rond,
op vier manieren kwam het van de grond:
- koor* 2 Wat op de weg viel werd gegapt
door vogels, of het werd vertrapt.
- koor* 3 Wat op de rots viel werd een flop.
Het had geen bodem, droogde op.
- koor* 4 Wat viel tussen de hanenpoot
verstikte en was zomaar dood.
- solo* 5 Maar wat in goede aarde viel gaf zaad,
gaf zaad, een overvolle maat!
- allen* 6 Heer zaai uw woord de wereld rond.
Maak ook ons hart tot goede grond.

(Liedboek 2013, lied 183; tekst: Friedrich Hoffmann, vertaling: Sytze de Vries)

Te beluisteren via www.liedboekcompendium.nl/lied/183-een-zaaier-zaaide-zaad-in-t-rond-1_7_6, onder Media

* Cursussen en gesprekskringen

Groothuisbezoek

In het kerkseizoen 2024-2025 draait er een jaargang groothuisbezoek, georganiseerd door het consistorie. Na de mogelijkheid tot opgave worden de avonden met ontmoeting en gesprek ingedeeld.

Contactpersonen: ds. Teunard van der Linden en ouderling Eerde de Vries

Gesprekskring 'Almenum'

Op de ochtend van de tweede donderdag van de maand komt de gesprekskring 'Almenum' samen onder leiding van ds. Ulbe Tjallingii. Een ieder is van harte welkom. Het zijn aangename en leerzame ochtenden. We spreken naar aanleiding van een thema of de actualiteit en over wat er in ons leven gaande is. Een mooi lied of een gebed delen we ook graag met elkaar.

Aanmelding is niet nodig, u kunt zo binnenlopen; om half tien staat de koffie/thee klaar en de samenkomst is van 10.00 tot 11.20 uur. De datums van de bijeenkomsten staan steeds vermeld in de *Zondagsbrief* en op flyers.

Locatie: *Almenum*, grote zaal

Eerste bijeenkomst: donderdag 12 september 2024

Coördinatie: Lies Hager, ☎ 0517-414 828

Leiding: ds. Ulbe Tjallingii, 📞 06-1485 9557

Bijbelgesprekskring

Deze Bijbelkring komt drie keer voor de Kerst en drie keer na de Kerst bijeen. Ontmoeting en gesprek staan daarbij centraal. De kring komt samen telkens op de eerste maandag van de maand, in de pastorie.

Leiding: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com, 📞 06-2674 1115

Plaats en tijd: Marnehiem 42 (pastorie), vanaf 10.00 uur

Data: 7 oktober, 4 november en 2 december 2024; 6 januari, 3 februari en 3 maart 2025

Literatuurkring

Ook de literatuurkring gaat in het nieuwe seizoen weer van start! We gaan dit jaar verschillende boeken bespreken, namelijk:

- *Tussen werelden* van Juli Zeh en Simon Urban. Een roman waarin hedendaagse politieke en culturele thema's aan de orde komen zoals klimaatverandering, identiteitspolitiek, racisme, cancelcultuur, genderkwesties en de toekomst van het boerenbedrijf.
- *Aarde der mensen* door Pramoedya Ananta Toer. Dit boek gaat over de Indiase maatschappij rond het begin van de twintigste eeuw.
- *Naar zachtheid en een warm omhelzen* van Adriaan van Dis. Een persoonlijk en ontroerend verhaal over een jongen die na de oorlog wordt opgevangen in het huis van zijn grootouders en een band krijgt met de huishoudster.

– *Over de kloof* van Maurits Chabot, een boek over onwaarschijnlijke vriendschappen.

Leiding: Marjan Overdijk, ☎ 0517-416 397 en Aafke van der Zee ☎ 0517-414 592

Dag en tijd: afwisselend dinsdag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: De Hoeksteen, Kerkpad 32

Data: 8 oktober en 7 november 2024; 7 januari, 13 februari, 11 maart en 10 april 2025

Gesprekskring *Rondom de tafel*

Elkaar ontmoeten rond een gedeelte uit de Bijbel in verschillende vertalingen en eigen inbreng 'rond de tafel' brengt deze kring bijeen. Samen in gesprek over verhalen die verbinden met God en met elkaar.

Deze gesprekskring is elke derde dinsdagmiddag van de maand in de pastorie en loopt van oktober tot en met maart.

Leiding: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com, ☎ 06-2674 1115

Plaats en tijd: Marnehiem 42 (pastorie), vanaf 14.30 uur

Data: 15 oktober, 19 november en 17 december 2024; 21 januari, 18 februari en 18 maart 2025

Samen op de aarde

Van kerk en wereld

- 1 Samen op de aarde, dat beloofde land,
God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand
- 2 wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort.
- 3 't Westen en het oosten, voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht;
- 4 om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.
- 5 Israël, Egypte, stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,
- 6 want Hij zal verzoenen wat vijandig is,
nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.
- 7 Kerk en wereld samen, vasteland en zee,
worden ja en amen, ja uit ja en nee.

(Liedboek 2013, lied 993; tekst: Willem Barnard)

* Themabijeenkomsten

Een avond over de schoonheid en samenhang van de natuur

Op dinsdagavond 5 november 2024 houdt Egbert Jan Kalsbeek – in zijn vrije tijd gediplomeerd natuurgids bij *Het Groninger Landschap* en *IVN Natuureductie* – aan de hand van eigen foto's en filmpjes een presentatie over paddenstoelen, dag- nachtvliners, hommels, spinnen, kevers, libellen, waterdiertjes, zoogdieren, vogels en diersporen.

Bij iedere foto en elk filmpje wordt er door Egbert Jan iets verteld. Bijvoorbeeld over de wondere wereld van libellen en juffers, het verschil tussen dagen nachtvliners, de samenhang en onderlinge afhankelijkheid van sommige paddenstoelen met bomen, en nog veel meer.

Egbert Jan schrijft zelf: *O ja en de witte tijger komt ook even om de hoek kijken! Nieuwsgierig geworden? Dan zie ik jullie graag op dinsdagavond 5 november. Tot ziens!*

Datum en tijd: dinsdag 5 november 2024, van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats: De Hoeksteen

Opgeven bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06-5318 4015

Twee gespreksavonden *Zingend Geloven*

De eerste paar honderd jaar zong men in de calvinistische kerken alleen psalmen. In de sloopstream van de nieuwe Psalmberijming van 1773 en van de kerken in de buurlanden, verscheen in 1806 een eerste gezangbundel voor gebruik tijdens de eredienst: de *Evangelische Gezangen* van 1806. Ruim dertig liederen daarvan worden nog altijd gezongen en bleven op de zeef van de geschiedenis achter. In 1868 verscheen de *Vervolgbundel* en in 1938 de *Bundel van '38*. Welke liederen kwamen erbij en waarom?

We bestuderen hoe onze kerken in de 19e eeuw gezangen begonnen te zingen, wat hieraan voorafging en hoe hierop werd gereageerd, met name in de afgescheiden kerken.

We maken deze twee avonden ook gebruik van apparatuur en zingen zo ook méé met de kerk der eeuwen!

Inleider: ds. Teunard van der Linden, tglingen@gmail.com, ☎ 06-2674 1115

Plaats en de tijd: De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur

Data: maandag 11 en 18 november 2024

Twee avonden 'Dichter bij Barnard'

Na aandacht voor Huub Oosterhuis vorig seizoen, gaan we dit jaar in op leven en werk van dichter Willem Barnard (1920–2010), een van de belangrijkste kerklieddichters, en met 112 teksten hofleverancier van het *Liedboek 2013*.

Barnard werd geboren in Rotterdam, studeerde letteren en theologie en was predikant in onder meer Nijmegen, en daarna studiesecretaris van de *Van der Leeuwstichting*, die religie en kunst met elkaar verbindt.

Barnard stond aan de wieg van de liturgische vernieuwing die uitging van de Amsterdamse Nocturnen en de kerk van Rozendaal. Met vrije kerkliederen, vertalingen van Engelse en Latijnse hymnen en psalmberijmingen droeg hij onder andere veel bij aan de Liedboeken van 1973 en 2013. Barnard heeft ons ook anders leren zingen. Niet uit volle borst en het dak eraf, maar innig, op het ritme van de getijden en de leesroosters, dat ons het geloof te binnen brengt.

Barnard is herkenbaar aan een poëtische, mystieke theologie die hij ontleent aan de Bijbel – ‘geschreven door dichters’ – en aan rabbijnen en kerkvaders. Hij ontving daarvoor een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. In zijn grote werk *Stille omgang* (vijf maal herdrukt) ontvouwt hij zijn meditatieve uitleggingen naar de tred en aan de hand van de klassieke breviertraditie.

We schenken twee avonden aandacht aan deze dichter met oog en hart voor de omvattende samenhang van kerk en wereld, die zelf uiteindelijk onderdak vond bij de Oud-Katholieke Kerk. We beluisteren onder meer een aantal gesprekken met Barnard en zingen ook enkele van zijn liedteksten mee.

Inleiders: Harmen Bloemhof en ds. Teunard van der Linden

Opgeven bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06-5318 4015 of ds. Teunard van der Linden, tglinden@gmail.com, ☎ 06-2674 1115

Plaats en tijd: De Hoeksteen, aanvang 19.30 uur

Data: maandag 13 en 20 januari 2025

Scheppingsverhalen in de Bijbel

We kunnen op vele manieren spreken en zingen over Gods prachtige schepping. De Bijbel opent met twee scheppingsverhalen: het beroemde openingsverhaal in Genesis 1, dat zeven scheppingsdagen beschrijft. Het tweede scheppingslied begint in hoofdstuk 2 vers 4, waar staat: ‘Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen’.

Oude scheppingsverhalen aan ons overgeleverd zijn het Babylonische *Enuma Elish* (gaat terug tot de 19e eeuw voor Christus), het *Gilgamesh-epos* (21e eeuw voor Christus) en het *Erra-epos* (9e eeuw voor Christus).

Scheppen in Bijbelse zin is: alles zijn plek en orde geven. Scheppingsteksten zijn geloofsteksten. Daarmee doen ze een appel op ons persoonlijk geloof en richten ze onze blik op de toekomst. Gaandeweg kom je dan in een geloofstaal die we noemen: theologie van de her-schepping.

We kijken naar andere Bijbelteksten die gaan over schepping en wording: denk aan de proloog van het Evangelie van Johannes, denk aan de prachtige opening van de Brief aan de Efeziërs en wat te denken van hoofdstuk 21 uit de Openbaring van Johannes, over de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’.

Leiding: ds. Ulbe Tjallingii

Opgeven bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06-5318 4015

Plaats: De Hoeksteen

Datum en tijd: donderdag 6 februari 2025, van 19.30 tot 21.00 uur

Kerk & Israël

In het seizoen 2024-2025 zullen er in het kader van Kerk & Israël weer een aantal activiteiten plaatsvinden.

Om te beginnen de Israëlzondag op 6 oktober 2024. Deze zondag staat voor de PKN in het teken van het “op een bijzondere manier tot uiting brengen van haar onopgeefbare verbondenheid met Israël en het Joodse volk”.

Later in het seizoen – op dinsdag 22 oktober, om 20.00 uur in De Hoeksteen – zullen we een begin maken met de bespreking van de PKN-brochure *Onopgeefbaar verbonden. Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël* uit 2021.

Mogelijk volgt er dit seizoen tevens een bezoek aan de synagoge van Enschede. Mocht dit bezoek doorgaan, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd via de *Zondagsbrief*.

Eveneens via de *Zondagsbrief* zult u worden geattendeerd op Kerk & Israël-activiteiten, zoals lezingen of gespreksavonden, die in de omgeving van Harlingen worden georganiseerd.

Voor vragen in verband met het onderwerp Kerk & Israël kunt u terecht bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06–5318 4015

Een avond over de muziek van Johann Sebastian Bach

De muziek van Bach geniet nog steeds grote belangstelling. Zijn muziek treft veel mensen en wordt vaak ‘geniaal’ genoemd. Uniek is het feit dat in ons land in de tijd voorafgaand aan Pasen Bachs *Passionen* in het hele land herhaaldelijk worden uitgevoerd.

Het is bijzonder moeilijk om te omschrijven waarom iemand muziek mooi vindt en wanneer die ook nog als ‘geniaal’ wordt gezien, is dat nog moeilijker.

Om toch dichterbij de muziek van Bach te komen zal in de lezing worden ingegaan op zijn werkwijze. Dat zal ik doen door de achtergrond daarvan te bespreken en die te illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende van zijn composities, waarbij de *Passionen* centraal zullen staan. Een belangrijk aspect is de klassieke leer van de welsprekendheid (rhetorica) die door componisten als Bach werd gebruikt om met muzikale middelen teksten uit te leggen.

Leiding: Jan R. Luth

Opgave bij: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06–5318 4015

Plaats: De Hoeksteen

Datum en tijd: dinsdag 25 maart 2025, van 19.30 tot 21.30 uur



* Overige activiteiten

Breicafé

Een ontspanningsplek en gezellig! Elke tweede maandag van de maand is er van 14.00 tot 16.00 uur het Breicafé in De Hoeksteen. Het is een ontmoetingsplek voor beginnende en ervaren dames. Kom gezellig bij ons met uw brei-, haak-, of borduurwerk. Wij kunnen elkaar adviseren en helpen, inspireren en motiveren. Hebt u geen zin in handwerken maar wel behoefte aan een praatje en gezelligheid kom dan gerust binnenlopen. De thee/koffie met wat lekkers erbij staat voor u klaar!

Ook staan we jaarlijks, indien mogelijk, met een stand op de *Fancy Fair* van de Grote Kerk. De opbrengst hiervan is bestemd voor die *Fancy Fair*.

En als het lukt, houden we in de maand november een *Sinterklaas-* of *Kerstfair* in De Hoeksteen. De opbrengst daarvan besteden wij aan een goed doel.

Info: Saakje Beverlo, ☎ 0517-417 897, Marie v.d. Bos, ☎ 0517-418 404 en Anna Visser, ☎ 0517-433 554

Plaats, dag en tijd: De Hoeksteen, elke tweede maandag van de maand, vanaf 14.00 uur. *Ook in de zomermaanden gaan wij door!*

De Inbreng

Waar kun je lekker rondkijken om artikelen van je gading te vinden, goedkoper dan bij de *Action*? Waar vind je gratis koffie en een hartelijk welkom? Bij *De Inbreng*, aan de Industrieweg 4-7 in Harlingen, daar moet je zijn, daar zou je een keertje naartoe moeten gaan!

Bij *De Inbreng* kunnen ook overtollige spullen worden ingebracht. Op verzoek kunnen die op een dinsdagochtend worden opgehaald. Daarvoor moet eerst een afspraak worden gemaakt tijdens de openingstijden van *De Inbreng* of via het hierna bij Info genoemde telefoonnummer.

Bij *De Inbreng* kunt u niet alleen spullen brengen, maar ook vinden. Van schaatssen tot kampeer- en wintersportartikelen of kleding. Verder boeken, lp's, cd's, dvd's, puzzels en voor kinderen allerhande speelgoed. Daarnaast is er een reparatieafdeling op technisch en elektronisch gebied. Meestal gratis!

Natuurlijk is het zo, dat wie het eerst komt, ook de eerste keuze heeft. Maar de mentaliteit bij *De Inbreng* is toch allereerst: verkopen en de koper zoveel plezier gunnen, dat die graag nog eens terugkomt.

Verzamelaars kunnen eveneens aan hun trekken komen. Ontdek het zelf door langs te komen. Verder krijgen mensen in nood alle medewerking. Er zijn vaak zoveel artikelen voorradig, dat een woning compleet kan worden ingericht.

De verkoopopbrengst van *De Inbreng* is bestemd voor projecten ter ondersteuning van de Grote Kerk in Harlingen.

Een hoogtepunt van (en voor) *De Inbreng* is de *Fancy Fair*, die als het kan elk jaar op de tweede zaterdag van september wordt gehouden in en rondom de Grote Kerk. Naast de hierboven genoemde spullen worden dan kostbare en/of

antieke voorwerpen aangeboden, die in het afgelopen jaar zijn ontvangen. Begin juli 2024 werd bekend dat een *Fancy Fair* in deze vorm om allerlei redenen helaas niet langer meer kan doorgaan. Wel zal worden onderzocht, hoe in 2025 en volgende jaren een anders opgezet, kleiner evenement op een nog nader te bepalen plaats kan worden gerealiseerd.

Waarom *De Inbreng* altijd een tekort heeft, zijn medewerkers. Schroom niet en kom eens langs! Wellicht is meehelpen voor u een welkome afleiding van de wekelijkse besommeringen.

Info: ☎ 06–5027 7623

Dag, tijd en plaats: woensdags van 9.00 tot 16.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, Industrieweg 4–7

Eetgroep Samen aan Tafel

De *Samen aan Tafel*-commissie is bezig geweest met de planning voor het seizoen 2024–2025 en heeft in dat seizoen bijeenkomsten gepland op de volgende data: in 2024 op 11 september en 13 november en in 2025 op 8 januari, 5 maart en 7 mei.

De commissie heeft besloten de barbecue in het aanstaande seizoen te organiseren op 11 september. Mocht het weer die dag tegenzitten, dan eten we binnen. In december is er geen *Samen aan Tafel*-bijeenkomst gepland: we hebben ervaren dat dit door allerlei kerstbijeenkomsten al een goedgevulde maand is.

Onze bijeenkomsten blijven we houden in een zaal van het kerkgebouw De Haven aan de Noorderkade 2. De maaltijden beginnen telkens om 17.30 uur, met een inloop vanaf 17.15 uur. De kosten voor deelname aan een maaltijd bedragen € 7,00 per persoon. Elke maaltijd begint met een voorgerecht, waarna u kunt kiezen uit twee hoofdgerechten. Na een toetje sluiten we af met koffie of thee met een bonbon.

Opgeven voor een bijeenkomst kan drie weken van tevoren, via de intekenlijst die dan achterin de kerk ligt of door een telefoontje naar een van de hieronder genoemde commissieleden. Via *Getijdenstroom* en de *Zondagsbrief* zullen we u daarop tijdig attenderen.

Iedereen is van harte welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen. Ze staan open voor jong en oud! Mocht vervoer een probleem zijn, dan even melden bij een van de commissieleden en het wordt geregeld.

Lijkt het u leuk om voor onze eetgroep te koken, schroom dan niet om met een van de commissieleden contact op te nemen.

Plaats en tijd: De Haven, inloop vanaf 17.15 uur en maaltijd om 17.30 uur

Data: 11 september en 13 november 2024; 8 januari, 5 maart en 7 mei 2025.

Leden van de *Samen aan Tafel*-commissie:

Ans Sijbesma, ☎ 0517–235 411; Jannie Mollema ☎ 06–3714 3370,
Marijke Runia ☎ 06–2006 9637; Anneke Raven ☎ 06–5741 8483

De koffieochtenden

Iedere tweede dinsdag in de maand houden we koffieochtenden in De Hoeksteen. Vanaf 9.30 uur is iedereen van harte welkom. Als u door omstandigheden wat later aanschuift is dat geen probleem.

De koffieochtenden zijn bedoeld om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en om belangstelling voor elkaar te tonen. We eindigen de bijeenkomsten tegen 11.00 uur met een kort meditatief moment.

Contactpersonen: Marten Jongema, Zuiderhaven 132, ☎ 0517-434 550 en Ali Offinga, Kotterstraat 35, ☎ 0517-419 057

Plaats: De Hoeksteen, Kerkpad 32

Dag en tijd: elke tweede dinsdag in de maand vanaf 9.30 uur

Data: 8 oktober, 12 november en 10 december 2024; 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april 2025.

Liederen van Johannes de Heer

'Geloven in driekwartsmaat', is dat het geheim, dat de liederen van Johannes de Heer ooit zo populair heeft gemaakt? Nog altijd zijn er mensen die van deze liederen houden. Ook komend seizoen houden we daarom weer twee diensten met deze bekende liederen.

Leiding: ds. Teunard van der Linden (op 17 november) en ds. R. Bergsma, predikant te Berlikum (op 23 maart), en dhr. Kees Schout (orgel)

Dag, tijd en plaats: zondagavond 19.30 uur, Grote Kerk

Data: 17 november 2024 en 23 maart 2025

Zingen in Midlum

Gewoon samen zingen uit ons *Liedboek* in het oude kerkje van Midlum. Met Eeuwe Zijlstra als onze muzikaal begeleider. *Altijd weer bijzonder!* Een kort gebed aan het begin en het eind. Soms een passend gedicht tussendoor. En indien nodig wat toelichting bij een te zingen lied.

Voorafgaand aan de kerkelijke hoogtijdagen begeleidt Eeuwe weer veel bekende en soms wat minder bekende liederen. Vanzelfsprekend kunt u zelf ook een lied opgeven.

Gelukkig kunnen we in deze tijd weer volop zingen. Dus als u graag (mee)zingt, welkom in Midlum!

Leiding: Harmen Bloemhof, harm.bloemhof@ziggo.nl, ☎ 06-5318 4015 en Eeuwe Zijlstra aan de piano of op het orgel

Dag, tijd en plaats: zondagavond 19.00 uur, Nicolaaskerk te Midlum

Data: 1 december 2024 (Advents- en Kerstliederen), 6 april (liederen voor de Veertigdagentijd en Pasen) en 1 juni 2025 (liederen voor Hemelvaart en Pinksteren)

Beknopte jaarkalender V & T-activiteiten 2024–2025

Activiteiten tijdens het hele seizoen

	Kindernevendienst: elke zondag, tijdens de eredienst	8
	<i>De Inbreng</i> : elke woensdag van 9.00 tot 16.00 uur	16
	<i>De Inbreng</i> : elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur	16
2024-09-09	<i>Breicafé</i> : elke 2de maandag van de maand vanaf 14.00 uur	16
2024-09-11	Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i> , vanaf 17.15 uur in De Haven	17
2024-09-12	Gesprekskring 'Almenum', vanaf 9.30 uur; <i>volgende data worden later bekendgemaakt</i>	11
2024-09-14	Vredesweek, tot en met 22 september	5
2024-09-22	Oecumenische zegenwens, afsluiting van de Vredesweek	5
2024-09-22	Startzondag	3
2024-09-23	Psalm 16 beluisterd, om 19.30 uur in De Hoeksteen	4
2024-09-29	Start huiscatechese 12 t/m 16: De Hoeksteen, 19.00 uur; <i>op blz. 8 staan de data van de volgende bijeenkomsten</i>	8
2024-10-07	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2024-10-08	Koffieochtend: elke 2de dinsdag van de maand om 9.30 uur	18
2024-10-08	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2024-10-13	Jeugdkerk: elke 2de zondag van de maand om 9.30 uur	9
2024-10-13	Sirkelslag YOUNG, De Hoeksteen, vanaf 9.30 uur	8
2024-10-15	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12
2024-10-18	Kidsclub: Sirkelslag KIDS, De Hoeksteen, vanaf 19.00 uur; <i>op blz. 9 staan ook de data van de volgende clubavonden</i>	9
2024-10-21	Eerste bijeenkomst gesprekskring JOE: pastorie, 20.00 uur	10
2024-10-22	Kerk & Israël: eerste gesprek over de PKN-brochure <i>Onopgeefbaar verbonden</i> , om 20.00 uur in De Hoeksteen	15
2024-11-04	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2024-11-05	Een avond over de schoonheid en samenhang van de natuur, om 19.30 uur	13
2024-11-07	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2024-11-09	Bezoek <i>Sint-Nicolaaskerk</i> , St. Nicolaasga & <i>Papageno Huis Fryslân</i> in Lemmer, vanaf 13.30 uur	5
2024-11-11	Eerste avond <i>Zingend Geloven</i> , vanaf 19.30 uur	13
2024-11-13	Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i> , vanaf 17.15 uur in De Haven	17
2024-11-17	Liederen van Johannes de Heer: Grote Kerk, om 19.30 uur	18
2024-11-18	Tweede avond <i>Zingend Geloven</i> , vanaf 19.30 uur	13
2024-11-19	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12

2024-11-24	Tripelconcert 'Voleinding', vanaf 19.30 uur	6
2024-12-01	Zingen in Midlum, vanaf 19.00 uur in de Nicolaaskerk	18
2024-12-02	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2024-12-17	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12
2025-01-06	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2025-01-07	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2025-01-08	Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i> , vanaf 17.15 uur in De Haven	17
2025-01-13	Eerste avond 'Dichter bij Barnard', vanaf 19.30 uur	13
2025-01-20	Tweede avond 'Dichter bij Barnard', vanaf 19.30 uur	13
2025-01-21	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12
2025-02-03	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2025-02-06	Scheppingsverhalen in de Bijbel, vanaf 19.30 uur	14
2025-02-13	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2025-02-18	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12
2025-03-03	Bijbelgesprekskring: pastorie, om 10.00 uur	11
2025-03-05	Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i> , vanaf 17.15 uur in De Haven	17
2025-03-07	Vesper Wereldgebedsdag, aanvangstijd volgt later	6
2025-03-11	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2025-03-18	Gesprekskring <i>Random de tafel</i> : pastorie, om 14.30 uur	12
2025-03-23	Liederen van Johannes de Heer: Grote Kerk, om 19.30 uur	18
2025-03-25	Over de muziek van Johann Sebastian Bach, om 19.30 uur	15
2025-04-06	Zingen in Midlum, vanaf 19.00 uur in de Nicolaaskerk	18
2025-04-10	Literatuurkring, om 20.00 uur in De Hoeksteen	11
2025-05-04	Liederen, proza en poëzie na de Dodenherdenking, 20.45 uur	6
2025-05-05	Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk	7
2025-05-07	Eetgroep <i>Samen aan Tafel</i> , vanaf 17.15 uur in De Haven	17
2025-05-19	Gezinscatechese: De Hoeksteen, van 18.30 tot 19.15 uur	9
2025-05-26	Gezinscatechese: De Hoeksteen, van 18.30 tot 19.15 uur	9
2025-06-01	Zingen in Midlum, vanaf 19.00 uur in de Nicolaaskerk	18

Kerkelijke gebouwen

- ❖ Grote Kerk
Kerkpad 3, 8861 ES Harlingen
- ❖ Nicolaaskerk
Kerkstraat 1, 8872 NH Midlum
- ❖ De Hoeksteen
Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen



Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum

vindplaats van
geloof, hoop en liefde |