

Orde van dienst 18 -08-2024 Grote kerk, Harlingen

voorganger: ds. Bram Riepma, Assen

ouderling: Jet Twijnstra

lector: Wibbina Schaap

organist: Eeuwe Zijlstra

VOORBEREIDING

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 95: 1,2,3

1 Steek nu voor God de loftrumpet,
Hem die ons in de vrijheid zet.
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.
Breng Hem de dank van al wat leeft,
Hem, die ons heil gegrondvest heeft.
Vier Hem, de koning der getijden.

2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,
de goden zijn Hem onderdaan;
de hoge bergen houdt Hij staande.
Het hart der aard' is in zijn hand.
Hij riep de zee, Hij schiep het land.
Hij is het, die de weg ons baande.

3 Kom, werpen wij ons voor den HEER
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.

- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Inleiding bij het thema van de dienst:
'*Schepper naast God*'
- Aansteken vredeskaars
- Kyriëgebed

Glorialied: Psalm 136: 1,2,3,4,13

1 Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2 Geeft de God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

3 Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

4 Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

13 Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

RANDOM HET WOORD

- **Gebed bij de opening van de Bijbel**
Kinderen gaan naar de nevendienst

Zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Schriftlezing:

Genesis 1 vers 26 tot en met Genesis 2 vers 4a
(tot en met: *zo werden ze geschapen*) (NBV 2021)

Zingen: Lied 162

1. In het begin lag de aarde verloren
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeden de bloemen en graasde het vee.

4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.

5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond

Schriftlezing: Psalm 8 (NBV 2021)

Zingen: Lied 8b (let op melodie laatste vers 5!)

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

• **Uitleg en verkondiging thema:**
'Schepper naast God'

• **Orgelspel**

Zingen: Lied 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft

GEBEDEN en GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

• **Collecte**
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zingen: Lied 839 De Heer van de dans

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

refrein:

*Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.*

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.

refrein

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

refrein

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.

refrein

• **Zegen** zingen driemaal 'amen'
• **Orgelspel**