



### Bij deze dienst

Het is vandaag de vijfde zondag in de zomertijd. Net als tijdens de brugdienst twee weken geleden luisteren we vandaag naar een verhaal uit het bijbelboek Jozua. Daarin komt de hulp voor twee door hem uitgezonden verspieters uit onverwachte hoek. We maken kennis met Rachab, een vrouw uit de volken, die in haar daden blij geeft van eerbied voor de HEER. De scholen hebben zomervakantie, waardoor deze nu echt begonnen is. Niettemin zingen we een aantal kinderliederen in deze dienst, waaronder het loflied op de schepping 8b.

We wensen elkaar een fijne dienst, in verbondenheid met wie via beeld en geluid thuis of elders deze dienst meevieren.

### Zondag 21 juli 2024

9.30 uur

Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden

Liturgische kleur: : **GROEN** / deze dienst is ook te volgen via livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst: Aagje Wouda / diakenen: Tia Ammeraal en Sissy de Boer / organist Eeuwe Zijlstra  
Lector : Carla Ozinga / **Schriftlezingen:**  
Kindernevendienst: Corina Schouwstra / kinderoppas : Carla  
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

**Collectes** : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

### De 1<sup>e</sup> collecte:

Ook deze zondag wil de diaconie graag collecteren voor Artsen zonder Grenzen in o.a. Gaza.

Door de oorlog ligt de gezondheidszorg volledig in puin. Er is nijpend gebrek aan voedsel en schoon water, waardoor infectiezieken zich snel verspreiden. Kinderen en volwassenen overlijden, omdat ze geen zorg of medicijnen krijgen. De situatie is onmenselijk.

In deze rampzalige omstandigheden biedt Artsen zonder Grenzen hulp, vanuit de laatste functionerende ziekenhuizen en noodklinieken. Aan mensen met ernstige verwondingen, aan kinderen met ziekten en ondervoeding, aan zwangere vrouwen die nergens veilig kunnen bevallen. Ze bieden medische zorg, verloskundige zorg en leveren schoon drinkwater.

Helpt u mee met een bijdrage? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening

**NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum t.n.v. Artsen zonder Grenzen.**

### Omzien naar elkaar :

De bloemen gaan zondag 21 juli als groet en ter bemoediging naar :

**Mevr. Gerda Kappert,** ( is weer thuis uit het ziekenhuis )

**Mevr. Tjitske Pals,** ( in juni is haar man overleden )

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

### Meeleven

- Wij leven mee met Ype en Sita Speelmans. Ype wacht op een (risicovolle) hartoperatie, die gepland staat voor half augustus, en is flink verzwakt. Wij wensen hem en zijn vrouw veel sterkte en Gods nabijheid.
- Een aantal gemeenteleden onderging een succesvolle operatie en werkt verder aan herstel. Anderen doorlopen met geduld een langlopende behandeling. Het blijkt ook meer dan eens dat de wachtlijsten lang zijn in de ziekenhuizen en de opdracht tot zelfredzaamheid navenant groot.

Ter bemoediging voor allen die in zorg leven, ziek zijn of rouw dragen, maar ook voor jou / voor u die deze zondagsbrief leest:

*Laat mij die zware tas toch dragen,  
gevuld met zorgen en verdriet,  
en zoveel onbegrepen vragen  
waarin je soms geen uitweg ziet.*

*Leg nu je hand maar in Mijn handen,  
ja ook dat stuk verborgen leed.  
Nooit kan het levensscheepje stranden  
Van elk die zich geborgen weet.*

**Overdenking** ‘*Goed is de HEER voor alles en allen,  
Hij ontfermt zich over heel zijn schepping*’ Ps. 145:9

De inzet van dit Bijbelwoord is aanstekelijk. De goedheid van de HEER gaat een heel eind verder dan de onze. Wij mensen hebben onze likes en dislikes, voorkeuren en oordelen. Daardoor strekt onze liefde zich niet uit tot allen; eerder tot sommigen. Als we dat dan maar goed doen... Achter dit schriftwoord staat het scheppingsgeloof van Israël. Het feit dat al wat op de aarde leeft voedsel vindt (een hoofdthema van Psalm 145). God geeft niet alleen leven, maar houdt dit ook in stand. Hij is de Schepper en onderhouder van alles wat adem heeft. Dat betreft inderdaad heel de geschapen werkelijkheid: alles en allen, zoals de dichter zegt. Het blijft een zomerse en zonnige gedachte. Zo op de goedheid van de HEER te mogen vertrouwen. Als wij mensen er geen zootje van maken, is er ruimte voor al wat op de aarde leeft, en mogen onze handen het leven hoeden en voeden in het verlengde van Gods hand, die al wat leeft in stand houdt.

Zo worden wij hoofd voor hoofd een instrument van zijn liefde. Een prachtig morgenlied zingt (Lied 207):

1. *De trouw en goedheid van de Heer  
verschijnt ons elke morgen weer  
en blinkt en blijft als dauw zo fris,  
zolang het dag op aarde is.*

2. *O Christus, schone morgenster,  
wees met uw gunst ons hart niet ver;  
steek al uw lichten in ons aan,  
dan kan uw heil ons niet ontgaan.*

3. *Drijf uit, o licht, wat duister is,  
behoed ons hart voor ergernis,  
voor blindheid en voor schande en schuld;  
houd niet uw glans voor ons verhuld,*

4. *opdat wij wandelen als bij dag  
en, kome wat er komen mag,  
staan vast in het geloof, o Heer,  
van U verlaten nimmermeer.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

**Autodienst deze zondag**

Zondag 21 juli is dhr. Tjeerd van Eijck de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. .06 547 46842

**Dienst in de Batting**

Zondag 21 juli -10.30 uur - de Batting – voorg. mw. Kingma-Vlietstra, organist dhr. GerritJan Elsinga, ouderling Marjan Overdijk

**Dienst op zondag 28 juli**

Dienst om 9.30 uur in de Grote Kerk, voorganger ds. J. van Twist – organist Eeuwe Zijlstra, lector Syds Keuning

**Orgelconcert**

Vrijdagavond 20.00 (19/7) uur wordt het orgelconcert in de Grote Kerk gegeven door (invalorganist) Eberhard Zwart, een fijnbesnaard musicus uit de bekende Zwartfamilie en groot liefhebber van het geestelijke lied. Aanbevolen!

**Tsjerkepaed 2025**



Iedere zaterdagmiddag, t/m 14 september, zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend.

De Fotoclub Kimsword exposeert tijdens Tsjerkepaed in de Nicolaaskerk te Midlum.

Van harte aanbevolen!!