



Bij deze dienst

We delen met elkaar Matteüs 20, 1-16, de gelijkenis over de landheer en zijn dagloners. Het is alvast een opmaat naar het nieuwe PKN-jaartheme: *Als nieuw!* Leven in het licht van Gods koninkrijk. Sleuteltekst is de slotzin van de landheer in vers 15: 'Ben je jaloers omdat ik goed ben?' In de Fryske Bibel staat hier: 'Of binne jo nidich omdat ik royaal bin?'

Dit woordje 'royaal' is een mooie woordvondst omdat Jezus in deze gelijkenis het koninkrijk van God wil verduidelijken.

We gaan proeven hoe goed het leven is, en dat het goed komt met de wereld. Voor de kinderen is er een Vergrootglas.

We wensen elkaar een goede en gezegende viering en weten ons verbonden met hen die thuis of elders via beeld en geluid met ons meeleven.

Zondag 30 juni

9.30 uur - **Grote Kerk** – voorganger ds. Ulbe Tjallingii, Bitgumermolen

Liturgische kleur: : **GROEN** / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diakenen: Sissy de Boer en Tia Ammeraal / organist: Eeuwe Zijlstra
Lector : Jet Twijnstra / **Schriftlezingen: Matteüs 20 : 1-16**
Kindernevendienst: Berber Twijnstra / kinderoppas : Boukje Bruinsma
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen / Techniek : Ele Henk Wouda en KosterKees

Collectes : Er wordt in de dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

Ook deze zondag is de 1^e collecte van deze zondag bestemd voor zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië.

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.

Met steun van Kerk in Actie biedt **thuiszorgorganisatie Home Care** aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Via het programma werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rek. NL 79 RABO 0325 5603 14 t.n.v. diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. ouderen Moldavië. Alvast hartelijk dank voor uw / jouw bijdrage !

Omzien naar elkaar

De bloemengroet van zondag 30 juni gaat als een groet en ter bemoediging naar :

Mevr. Gina Meijer, (herstellende van een heupoperatie)

Dhr. Harmen Bloemhof, (i.v.m. zijn gezondheid)

Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meditatie:

Op deze zondagmorgen zingen we bij Matteüs 20, 15 uiteraard Lied 909: 'Wat God doet dat is welgedaan'. De tekst is van Samuël Rodegast (1649-1708) een predikantszoon, die rector was van een gymnasium in Berlijn.

De vertaling in het Nederlands is van de predikantsdochter Petronella Moens (geboren in 1762 in Kubaard en overleden in 1843 te Utrecht). Zij werd blind toen ze vier jaar jong was. Brailleschrift bestond nog niet, toch legde Petronella zich toe op het schrijven van gedichten en romans.

De, eveneens blinde, dichter Jan Wit paste de tekst van Petronella Moens een beetje aan en zo kennen we het lied als geen ander. Cor Waringa maakte de fryske oersetting:

Wat God docht, dat is inkeld goed.

syn wil is wiis en hillich.

As hy my op syn paden stjoert,

gean ik myn wei reewillich.

Yn need is Hy my trou neiby.

Ja, Hy, de heechste Heare,

sil ivich wiis regearje.

Hertlike groet ds. Ulbe Tjallingii

Autodienst:

Zondag 30 juni is dhr. Cees Faasse de chauffeur van de kerkauto. Wilt u meerijden? U kunt bellen naar tel. Nr. 413187

Dienst in de Batting:

Zondagmorgen 30 juni - 10.30 uur - voorganger **ds. Ulbe Tjallingii** - organist **Bauke van der Meer**

Meeleven:

Op het moment van schrijven zijn er binnen onze gemeente een aantal gemeenteleden die ziek zijn, sommige zelfs zeer ernstig ziek. Wij wensen al onze zieken en allen die rondom hen staan, sterkte en kracht en Gods nabijheid. Wij denken ook aan hen die met een verlies moeten leven, of het nu nog maar kort is geleden of al iets langer, het gemis is en blijft. Wij bidden om kracht en liefde van mensen om u / om jullie heen.

Dienst zondag 7 juli:

Brugdienst – 9.30 uur voorganger ds. Teunard van der Linden - organist **Otto Roelofsen** – ouderling **Jet Twijnstra**

Organiste uit New York in de Grote Kerk

A.s. vrijdag 5 juli zal de beroemde organiste Gwendolyn Toth uit New York een concert geven op het monumentale Hinsz orgel. Zij heeft een programma samengesteld waarvan zij denkt dat het interessant zal zijn voor zowel orgelliefhebbers als mensen die misschien nog nooit een orgelconcert hebben bijgewoond. Zij speelt o.a. The Bells van Byrd (waarin het geluid van kerkklokken geïmiteerd wordt) en de Ensalada van Heredia, dat 'de trompetten' van het Hinsz-orgel laat horen.

Verder speelt zij ook oude muziek van o.a. Sweelinck uit Nederland en ook oude muziek uit Duitsland.

Zeer de moeite waard allemaal. U bent van harte welkom! Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt € 12,- (kinderen tot 16 jaar en donateurs hebben gratis toegang). Zie ook : www.concertharlingen.nl.

Stichting Concerten Grote Kerk Harlingen

Tsjerkepaed 2025

Vanaf zaterdag 6 juli t/m 14 september zijn onze beide kerken: de Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk te Midlum, i.v.m. het jaarlijks terugkerende Tsjerkepaed vanaf 13.30 – 16.30 uur weer geopend.

De Fotoclub Kimswerd exposeert tijdens Tsjerkepaed in de Nicolaaskerk te Midlum.

**Afsluiting seizoen 2023-2024 en nu vakantietijd:**

Afgelopen donderdagavond hebben we als leden van de kerkenraad en een aantal ondersteunende vrijwilligers het seizoen 2023-2024 afgesloten in de prachtige tuin van de pastorie. Het was fijn om dit in een ontspannen sfeer te mogen doen en dankbaar en zeker grutsk op deze fijne groep vrijwilligers. En het weer werkte ook nog eens mee..... we hadden het schijnbaar verdiend !

Tijd van rust en ontspanning

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan
Het is een tijd om tot rust te komen
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
we raken toch nooit uit gekeken
Op God Zijn schepping in de natuur
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt
Hij is het die over ons leven waakt

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen
Wij bidden om Uw nabijheid
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw hemels paradijs

Mina Mulder -Zuur