



Bij deze dienst

Zondag 5 mei valt op Bevrijdingsdag. Het thema van de vrijheid keert dan ook een aantal keer terug deze dienst, zowel in de liederen als bij de lezingen en de verkondiging. Zowel de brief aan de Galaten als het Johannesevangelie spreken van een vrijheid, die verder reikt dan ons menselijk denken en streven. Beide bronnen spreken over 'ware' vrijheid in Christus. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe kunnen wij deze vrijheid vinden, omarmen en werkzaam laten zijn? We zingen deze zondag ook over vrijheid, zowel in de ochtenddienst als bij het bevrijdings- en vredesconcert en –gebed 's avonds om 20/00 uur – een samenkomst in oecumenisch verband, waarbij we ook genieten van de warme klanken van ons prachtige stadsorgel.

De diensten met de Omrop zijn weer klaar en in goede aarde gevallen in de provincie en daarbuiten, zo blijkt uit de reacties.

We zijn weer 'eigen' baas en zullen twee gemeenteleden herdenken tijdens de dienst, zoals we gewend zijn, met aansluitend het passende lied 'Jezus ga ons voor'. Dat is het gebed van de kerk in barre tijden. Graag een gezegende dienst gewenst, in verbondenheid met wie de dienst via beeld en geluid volgen, thuis of elders op een later moment.

Door de wereld gaat een Woord...

Zondag 5 mei 9.30 uur - Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: : **wit** / deze dienst is ook te volgen via livestream: www.pg-harlingen.nl
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diakenen: Evelien de Boer en Aafke Hibma / organist : Eeuwe Zijlstra
Lector: Aagje Wouda / **Schriftlezingen: Galate 5 : 1-6 en Johannes 8 : 30 -36**
Kindernevendienst: Anne van Eijck / kinderoppas : Boukje Bruinsma
Koster: Joop Puite / Techniek : Ele Henk Wouda en Christiaan Wijbenga

Collectes : Er wordt na deze dienst 2x gecollecteerd; de 1e collecte (de pong) is voor de diaconie, de schaalcollecte is voor de kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer **NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K.** Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op **NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie**

De 1^e collecte is deze zondag voor het programma **Noodhulp van Kerk in Actie**. We steunen hiermee de inwoners en ontheemden in Oekraïne. Van harte bij u aanbevolen. Zie voor meer info Getijdenstroom nr. 5 blz. 7.

In Memoriam:

Wij gedenken in deze dienst (5/5) onze beide gemeenteleden dhr. Fedde Tjalsma , overleden op 22-04-2024 en mevr. Jenny Hoxe – Hoeve overleden op 24-04-2024.

Omzien naar elkaar:

De bloemen gaan zondag 5 mei als groet en ter bemoediging naar : **Mevr. Doetie. Zwart- Hietkamp** en naar **dhr. Jan Leijen**, Als kerkenraad stellen we het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemen willen wegbrengen.

Na de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie.

Meeleven

Op het moment van schrijven weten we dat er veel gemeenteleden in zorg leven, vanwege hun gezondheid of zorgen hebben om de gezondheid van een geliefd persoon. Wij denken aan hen in onze gebeden en al hoewel u hier niet bij naam wordt genoemd, weten we dat u bekend bent bij onze Hemelse Vader. U allen heel veel sterkte en kracht toegewenst en Gods Nabijheid.

Beste gemeente leden,

Een aantal weken geleden hebben wij gevraagd om uw voorbeden.

Dit voor onze neef en zijn vrouw in Tasmanië. Zijn vrouw was zwanger van hun tweede kindje en beide levens liepen gevaar. Wij zijn zeer verheugd om u nu te kunnen vertellen dat 30 april j.l is geboren **Amayah Muktie**. Zij heeft een Hindoestaanse moeder.

Haar naam betekent: **'nachtelijke regen, verlossing en één met God'**.

Na een korte tijd op de IC gaat het met moeder ook de goede kant op.

Iedereen heeft zich gedragen gevoeld door jullie gebeden.

Daarvoor zijn wij jullie erg dankbaar.

Vriendelijke groeten Johan en Jet

Swieringa., Grote Kerkstraat 12



Nieuwe ambtsdrager:

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we opnieuw aan u, als leden van onze Protestantse gemeente kunnen vertellen, dat ons gemeentelid **dhr. André Miedema**, Omdraai 3, heeft toegezegd om ouderling-kerkrentmeester binnen onze gemeente te willen worden. Wij heten André ook via deze weg van harte welkom en hopen op een prettige samenwerking en een goede tijd.

Zijn er bezwaren tegen deze benoeming, dan kunt u dat uiterlijk 15 mei schriftelijk bij de scriba bekend melden via de mail avdkzegel@ziggo.nl . De bevestiging vindt plaats op 1^e Pinksterdag 19 mei 2024.

Meditatie ‘... en sloeg de Egyptenaar dood’ Exodus 2:11

Het gaat op straat, in praatprogramma's en in de politiek nogal eens over zinloos geweld. Een aantal jaar geleden was de stoeptegel bij openbare gebouwen tégen zinloos geweld populair: een tegel met de afbeelding van een lieveheersbeestje. Met als gevoelsboodschap: zo heeft de lieve Heer het niet gewild en bedoeld. En: wees een beetje aardig naar elkaar, naar minderheden en kwetsbare groepen in de samenleving en tegen wie zich niet weren kan. De intenties van Mozes in Exodus 2 zijn okay: hij windt zich op over onrecht. Over de macht van een Egyptische slavendrijver, waartegen een Hebreëer het moet afleggen. Mozes komt tussenbeide en springt in de bres voor de onderliggende partij. Heel veel later zal hij zo opnieuw tussenbeide komen, in opdracht van God, en het voor het geplaagde volk in Egypte opnemen. Zijn intentie is goed, maar aan de maatvoering schort het. Hij slaat de Egyptenaar dood en verbergt hem in het zand.

Over de maatvoering van het Israëliësch leger in Gaza gonst het wereldwijd ook van de protesten. Anderen wijzen op de rechtvaardige zaak van Israël's zelfverdediging. Zo zijn wij met de Bijbel nooit klaar en leren we met twee woorden spreken. We vieren zelf 4 en 5 mei, Nationale dodenherdenking en Bevrijdingsdag. De mate van agressie, die de WO II over ons bracht, willen we nooit meer terug. Tegelijk zullen we ons moeten weren, willen we niet overlopen worden, is de gedachte in veel landen, met name in Oost-Europa. De profeten leren ons, dat geweld geen blijvende oplossing brengt, maar eerder haat zaait en tegengeweld oproept. We zullen het moeten hebben van de Geest, die mensen verandert. Als we één keer met elkaar, in alle landen, het Onze Vader zouden bidden, zou dat de vrede dienen en gerechtigheid dichterbij brengen.

We bidden dan ook om de Geest op zondag Rogate, de zondag van het gebed. En leven toe naar het Pinksterfeest, wetend dat God zijn toekomst niet door kracht en geweld, maar door zijn Geest zal brengen en in mensen sticht. Laten wij mensen van vrede zijn, zoveel als in ons vermogen ligt. Met de dichter van Lied 1014:

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Dankwoord

Wij ontvingen in de pastorie een aantal hartelijke gelukwensen en bloemen van de kerkenraad ter gelegenheid van '30 jaar dominee', afgelopen 1 mei. Waarvoor hartelijk dank. Zo valt een lange weg ons licht en wordt de saamhorigheid van predikant en gemeente gevoeld!

Teunard en Coby

Rectificatie Getijdenstroom Mei 2024

Per abuis ben ik vergeten aan te passen welke fotograaf de voorkant van de Getijdenstroom deze maand heeft verzorgd. De omslagfoto is gemaakt door Lieuwe Stins en niet door John Feikema.

Excuses aan Lieuwe voor deze 'misser' 😊.
Namens de redactie. André Miedema

**Herdenken**

Zaterdag 4 mei om 10.30 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden in **de Spiker** o.l.v. Martijn van Loon, Geestelijk Verzorger

Zaterdag 4 mei - herdenking in kerkgebouw **de Haven** om plm. 20.30 uur, deze is aansluitend aan de dodenherdenking op de Algemene Begraafplaats.

Zondag 5 mei - om 20.00 uur bevrijdings- en vredesconcert in de **Grote kerk**, met orgelmuziek, samenzang en een aantal vredesverhalen en -momenten.

Agenda in de komende week:

Maandag 6 mei 18.30 uur gezinscatechese - de hoeksteen

Maandag 6 mei 19.30 uur Moderamen - de Hoeksteen

Donderdag 9 mei 9.30 uur Hemelvaartsdag - dienst in de Nicolaaskerk, voorganger ds. van der Linden, organist Kees schout

30-jarig ambtsjubileum

Afgelopen woensdag 1 mei was het 30 jaar geleden dat onze predikant ds. Teunard van der Linden werd bevestigd als predikant en sinds maart 2018 is hij aan onze Protestantse gemeente Harlingen-Midlum verbonden. Ook via deze weg willen wij ds. Teunard alsnog van harte feliciteren en wij wensen hem en zijn vrouw Coby Gods Zegen op hun verdere levenspad.

Gezinscatechese

Op maandag 6 en 13 mei is er twee keer een bijeenkomst met (groot)ouders en kinderen in het kader van de jaarlijkse gezinscatechese, onder leiding van ds. Van der Linden.

Er is een eenvoudige leerroute voor en met de kinderen, waarbij de betekenis van de doop en de viering van het Avondmaal met kinderen centraal staat. De avonden zijn in de Hoeksteen, aanvang 18.30 uur, met een uitstapje naar de kerk.