



### Bij deze dienst

Het is vandaag de 6e zondag van de zomer. We vervolgen de lezing uit het Bijbelboek Prediker. In hoofdstuk 9 schrijft hij onvergetelijke dingen over (kunnen) genieten van het door God gewilde en gegeven aardse leven, zolang het dag op aarde is. In deze dienst doet Derk Jeroen Vollemans uit Franeker belijdenis van zijn geloof en zal hij hierna de doop ontvangen (zie onder). Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk of thuis met ons verbonden.

### Zondag 25 juli 2021

### De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk

Liturgische kleur: wit

Deze dienst is ook live te volgen via de live stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

### Voorganger:

**Ds. Teunard van der Linden**

Ambtsdragers

Ouderling: Rintse Twijnstra ; diaken: Evelien de Boer ; Organist Eeuwe Zijlstra

Lector:

Jaap van der Meulen / Schriftlezings: O.T. Prediker 9 : 7-12 / N.T. Johannes 8 vers 12

Kindernevendienst:

Aafke van der Zee

Coördinatoren:

Aafke van der Zee en Harmen Bloemhof

Collecte:

Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer

Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

### Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

### Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**Fam. Sj. Dotinga** (komende week is het een jaar geleden dat hun dochter is overleden) en naar **mevr. Van der Wal-Ligthar** (vorige week is haar zoon overleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**In dit weekend wordt er ook een bloemengroet, namens onze gemeente, bezorgd bij ds. Bram Riepma in Assen.**

### Meeleven

- Op vrijdag 23 juli is in De Batting overleden mw. Grietje Schuil-Van der Veen, in de leeftijd van 81 jaar. Zij werd geboren op 22 november 1939. Wij leven mee met haar echtgenoot Sypie Schuil in Harlinga, met wie zij 57 jaar getrouwd was. Later in de dienst volgt een in memoriam.
- Mw. Truus de Boer-Zuidam ontving bericht over de resultaten van haar behandeltraject; de vervolgbehandeling bestaat uit de slikken van hormoonpillen voor een periode van vier maanden.
- Dhr. Hendrik Hiemstra is op de helft van zijn behandeltraject, dat nog doorloopt tot eind augustus en nog diverse nadere onderzoeken inhoudt. Van harte sterkte en beterschap gewenst!
- Wij leven verder meer mee met Cees en Pietie Faasse die ernstig in zorg verkeren over hun dochter in het MCL.
- Mevr. A. Switynk-Visser is inmiddels weer thuis en 'loopt' al weer rond, zoals ze zelf aangeeft. Wel moet mevr. Switynk nog een poosje aan de antibiotica blijven.
- Mevr. De Vries-Walstra verblijft voor revalidatie in Borniaherne.

Wij wensen al onze zieken, genoemd en niet genoemd, en allen die hierbij betrokken zijn, moed en kracht en Gods nabijheid.

### Even voorstellen:

Vanmorgen zal Derk Jeroen Vollemans (61 jaar) in het midden van de gemeente belijdenis doen en gedoopt worden. Hij woont in Franeker, op het terrein van Groot Lankum. Zijn wens om gedoopt te worden kwam via via bij ds. van der Linden terecht, met wie hij samen zijn doop en belijdenis heeft voorbereid. Derk Jeroen werd geboren op 14 augustus 1959 in Rotterdam. Na een onrustige levensweg, deels in het buitenland en langs vele plaatsen, o.a. Bussum, Alkmaar, Zeist en Doorn, gaat het nu goed met hem. De wens om gedoopt te worden maakt onderdeel uit van zijn geloof ('*daar zeg ik volkomen ja op*') en zoektocht naar een hoopvolle toekomst. Via een vriend in Bussum en diens moeder maakte hij kennis met het christelijk geloof. Zijn doop vandaag is daarvan de bekroning. Zijn nieuwe christelijke opvoeding betekent veel voor Derk Jeroen. Laten wij hem van harte welkom heten en omringen met liefde en gebed.



**Meditatie** *'Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben'* – Johannes 8:12

Bij dit tekstvers herinner ik mij de pasgeboren hertenjongen in de Kennemerduinen, die alleen maar de witte kont (in jachttaal: de spiegel) van hun moeder hoeven te volgen, om geen gevaar te lopen en niet te verdwalen. Voorziening der natuur! Iemand vertelde mij ook eens over een handelsmissie met minister Van Ardenne in het warme Suriname. De minister ging gekleed in een witte bloes, waardoor de rest van de delegatie van afstand alleen zijn bloesje in de gaten hoefde te houden.

Gaat het over volgen en navolgen, dan is er iemand die voorop loopt en vooruit gaat. Zo mochten de discipelen het spoor van de Messias volgen: Jezus op zijn weg, gehoorzaam aan de Vader in de hemel en ten dienste van mensen.

In ons tekstwoord klinkt een van de bekende 7 'ik-ben woorden' in het Evangelie naar Johannes, waarvan dit misschien wel de meest aansprekende is. Jezus noemt zichzelf *het licht de wereld*, dat de duisternis van zijn kracht berooft, waaronder de donkerheid van de dood. Wie hem navolgt, mag wandelen in zijn licht. Dat is een groot voorrecht.

Je hoeft dan ook niet meer te hollen en te jakkeren. De tekst spreekt van vertrouwensvol wandelen, in het licht van Jezus.

Dat hebben velen voor ons gedaan en doen velen met ons. Niet alleen de individuele gelovige, maar heel Gods wereldwijde kerk komt in zicht. Het is altijd weer bijzonder als mensen de uitnodiging aannemen, om het licht der wereld te willen volgen in hun leven, hiervan persoonlijk getuigen in de openbare geloofsbelijdenis.

Deze zondag beleven we dit ook in de kerk. In het licht van Jezus valt er ook licht op de wereld: die is niet donker meer waar zijn licht schijnt en gedeeld wordt. Heel de wereld mag delen in het Licht dat ons is opgegaan, als het licht van de zon: (Lied 967):

1. Zonne der gerechtigheid,  
ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag  
in uw kerk aanschouwen mag.  
Erbarm u, Heer.

4. Open overal de poort,  
Heer, voor uw voortvarend woord,  
win elk volk met stille kracht  
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!  
Erbarm u, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid  
zien in deze donkere tijd,  
opdat wij nu en voortaan  
trouw U ter beschikking staan.  
Erbarm u, Heer.

7. Alle eer en macht en kracht  
worde, Heer, U toegebracht;  
heel de mensheid stemme saam  
in de drieklank van uw naam.  
Erbarm u, Heer.

*Met hartelijke groet, ds Teunard van der Linden*



#### Even aandacht voor:

Het blijkt dat het op dit moment niet helemaal duidelijk is of u / jullie je nog moet(en) aanmelden om aanwezig te zijn bij de eredienst op de zondag in de Grote Kerk. Dat blijft voorlopig nog zo tot nader order. U kunt zich / je kunt je tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl) of telefonisch 0517 851995

**Kerkrijden** kan weer...!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

Wilt u deze zondag gebruik maken van de kerkauto dan kunt u naar bovenstaand telefoonnummer bellen.

**Koffiedrinken:** Helaas hebben we moeten besluiten, gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbraak van COVID-19, voorlopig het koffiedrinken na afloop van de diensten op te schorten tot nadere datum. Het spijt ons zeer, maar dit lijkt ons op dit moment de beste oplossing.

**Tsjerkepaad 2021:** Veel kerken in Friesland, waaronder ook de Grote Kerk te Harlingen, zijn op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur geopend. Zie verder: [www.tsjerkepaad.nl](http://www.tsjerkepaad.nl)

#### Kerkdienst zondag 1 augustus 2021:

voorganger dhr. Herke Giliam, Pingjum, ouderling van dienst: Aafke van der Zee, Lector: Frank Belt, organist : Ulbe Tjallingii

#### Herhaalde oproep: Koster Kees zoekt oude smartphones



Zoals u wellicht wel weet gaat onze koster regelmatig naar Tanji, Gambia. Hij logeert daar bij een Nederlandse vriendin, Astrid, die daar een compound (huis op afgesloten erf) bewoont. Tanji is een (arm) vissersdorp, er is weinig geld en werk. We zijn op zoek naar gebruikte smartphones, die daar nog een tweede leven kunnen krijgen. Smartphones (dus waar je apps op kunt zetten) zijn daar erg belangrijk; het is vaak de enige manier waarmee de gewone Gambiaan het internet op kan, want men heeft vaak geen computer. Het maakt in principe niet uit welk merk, het kan Samsung zijn of een oude iPhone.

Als u nog een oude telefoon hebt liggen dan houdt Koster Kees zich van harte aanbevolen.

U kunt ze op zondag meenemen naar de kerk of afgeven op Kerkpoortstraat 5, kosterwoning. Alvast hartelijk dank!